



# Oecuwelle

***Informatieblad  
van het Oecumenisch Initiatief Gouda***

***Uitgave voorjaar 2024***

## Inhoudsopgave

Voorwoord	p. 3
Gedicht: Lente	p. 4
Vieringen	p. 5
Themabijeenkomst 14 januari 2024 Abdelkader Benali	p. 6
Kloosterweekend februari 2024	p. 7
Gedicht: Vrede over al wat leeft	p. 9
Financiën	p. 10
Gedicht: Nachtgebed	p. 11

## Kerngroep

Annemarie Wolters	woltersenmebius@kpnmail.nl	0182 529034
Wouter den Ouden	oig@xs4all.nl	0182 581847
Willeke Vos	hpvos@xs4all.nl	0182 511655
Paul Prieckaerts	p.prieckaerts@hccnet.nl	0182 570971
Lia Sevenhoven	liasevenhoven@online.nl	0182-537967

## Woord vooraf

Het is nu de tweede helft van ons seizoen. De tweede helft begint traditiegetrouw met de lezing in januari. Elders in deze Oecuwelle kunt u een verslag lezen van deze lezing. Hoogstwaarschijnlijk is het de laatste keer geweest dat het OIG de lezing gehouden heeft in Concordia. De huur van de zaal is gestegen, waardoor het voor ons niet meer haalbaar is deze zaal hiervoor te huren. Dat betekent dat het OIG nu op zoek is naar een nieuwe ruimte om de traditie van de jaarlijkse lezing voort te zetten. Want een traditie kunnen we deze lezing ondertussen best noemen: de eerste lezing was in januari 2011. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook in januari 2025 weer een lezing in ons programma zal staan.



Na de januari-lezing mochten we in februari en maart genieten van twee prachtige vieringen met als voorgangers Mirjam van Esschoten en Kim de Berg. In februari stond rust centraal en in maart het licht in de kunst. Er komen nog enkele mooie thema's aan voordat het OIG met zomerreces gaat en de programmacommissie is alweer druk aan het vergaderen over de thema's van het volgende seizoen. Ik verwacht dat ook daar weer prachtige thema's uit zullen rollen. In ieder geval weten we zeker dat het nieuwe seizoen in september zal beginnen met een viering in de stijl van Taizé, ook een jaarlijkse traditie.

Het is mooi te zien dat onze vieringen elke maand weer een aantal trouwe bezoekers trekken. Het kost de Kerngroep van het OIG echter veel tijd om alle activiteiten te regelen en te organiseren. Voor de voorbereiding van vieringen vragen wij geregeld vaste bezoekers of zij mee willen doen. Wij zijn heel blij met iedereen die daaraan meewerkt. Maar zoals in de vorige Oecuwelle al werd geschreven: de Kerngroep bestaat nog maar uit 5 mensen en dat betekent een grote tijdsinvestering voor de leden. Wij zoeken nog naar minimaal één persoon meer voor de Kerngroep. Mocht u daarover nadenken, dan kunt u altijd bij ons informatie krijgen over wat het allemaal inhoudt.

Met vriendelijke groet,  
Paul Prieckaerts

### **Gedicht: Lente**

Voorzichtig beginnen te spelen  
binnen een groenende koelte  
de bloemen met name te groeten  
en van harte te ontsluiten  
aanzelende kamers.

Het brood met elkaar te delen,  
de koele beekval te voelen.  
En in de avond te wachten  
de bevende witte vlinders;  
de kamperfoelie gaat open.

Ida Gerhardt



## Vieringen

Inmiddels is het seizoen al behoorlijk ver gevorderd. Na onze jaarlijkse lezing in januari -waarover elders in deze Oecuwelle een verslag staat- hadden we twee indrukwekkende vieringen in februari en maart. Mirjam van Esschoten gebruikte op 4 februari het tijdschema van het kloosterleven bij haar viering over "Vertragen": een prachtig, verstillend geheel met veel rust en stiltemomenten.

Op 3 maart was het onderwerp "Het licht in de kunst". Kim de Berg hield aan de hand van een drietal schilderijen een beeldmeditatie die we niet gauw zullen vergeten.

Precies op 5 mei is de aanstaande viering met als onderwerp: "Vrijheid van geest". We zijn blij dat Mart van de Kamp, geen onbekende in Gouda vanwege zijn inzet tegen discriminatie en vóór inclusie, bij deze viering onze voorganger zal zijn.

Op 2 juni is onze laatste viering van dit seizoen, "Zoek de zonzijde" .We zullen als kerngroep met elkaar de voorbereiding hiervoor doen.

*Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar  
tillen zijn wat een gezwog  
als iedereen niet iedereen  
terwille was als iedereen  
niet iedereen  
op handen droeg.*

Met deze woorden van Judith Herzberg hopen wij het seizoen op een zonnige en zomerse manier af te sluiten.

De themacommissie is alweer enthousiast begonnen aan het voorbereiden van het nieuwe seizoen Daarover horen jullie later uiteraard meer. We zijn benieuwd waar ze mee gaan komen! Zeker is dat er een Taizéviering zal zijn in september en een lezing in januari 2025.

Annemarie

## Themabijeenkomst 14 januari 2024 Abdel Benali

Voor onze jaarlijkse lezing hadden we dit jaar de schrijver Abdelkader Benali uitgenodigd. Zondag 14 januari was het zo ver. Voor een volle zaal in Concordia hield hij een boeiend verhaal met als titel: "Over jou en mij: een spiegel".

Benali is als kind van vier vanuit Marokko naar Nederland gekomen en moest zich een plekje veroveren in een vreemd land met mensen van wie hij de taal niet sprak.



Aan de hand van verschillende verhalen liet Benali zien hoezeer hij gevormd is door ontmoetingen met anderen. Dat begon al op de kleuterschool "Wat heb je mooie krullen, "zei de moeder van een klasgenootje. Het was de eerste keer dat iemand iets zei over zijn uiterlijk. Hij kreeg een compliment! Hij had iets om trots op te zijn, hij was haar aandacht waard. Het contact met anderen geeft je -zo merkte hij- identiteit en zelfvertrouwen.

Aan de andere kant kan contact met vreemden ook voor conflicten zorgen. Het verschil tussen zijn eigen moedertaal, het Berbers, en de taal die op school werd gesproken was verwarrend voor hem en bezorgde hem een loyaliteitsconflict. De juf zei dat een platano hier een banaan heet. Wie heeft dan gelijk, moeder of de juf?

Na zijn schooltijd ging Benali studeren in Leiden, iets wat thuis niet erg gewaardeerd werd. Zijn moeder voelde dit als verraad aan het gezin. Maar uiteindelijk kwam het allemaal goed en werd moeder trots op haar creatieve zoon.

De Franse filosoof Emmanuel Levinas heeft van de ontmoeting tussen mensen een centraal thema gemaakt. De ander houdt je een spiegel voor, waarin je kunt zien wie je bent.

Door anekdotes uit zijn eigen leven te vertellen maakte Abdelkader dit op een luchtige manier duidelijk.: toevallige ontmoetingen hebben zijn leven een andere richting gegeven. In Benali's visie is de ontmoeting met de ander vooral ook een ontmoeting met jezelf.

Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Interessant was dat Benali tijdens dit nagesprek zeer enthousiast bleek te zijn over de inzet en motivatie van leerkrachten in het onderwijs. Hij was lovend over de respectvolle manier waarop zij omgaan met kwetsbare leerlingen.

De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn waarbij ongetwijfeld zinvolle ontmoetingen plaatsvonden.

Annemarie

### Kloosterweekend februari 2024

Van vrijdag 23 tot en met 25 februari bezochten 11 deelnemers van de kloostergroep de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. We waren hier eerder in 2008 en 2016. Deze Abdij is onderdeel van de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie, beter bekend als trappisten.

Vrijdagmiddag arriveerden wij in het klooster en werden ontvangen door de gastenbroeder. Na het welkom wees hij ons de mooie gastenverblijven. Het was weer fijn dat wij als groep een eigen ruimte tot onze beschikking

de



hadden, waar we gezellig konden samen zijn. Ook dit jaar was er vreugde van het weerzien van onze trouwe groep kloostergangers.

We deden mee in het ritme van het klooster. Vijfmaal per dag is er een viering. De dag begint om 04.30 uur met een nachtoffice. Een aantal van ons heeft deze bijgewoond. Er is een morgendienst met eucharistie, middagdienst, avonddienst en het nachtgebed (completen) om 20.00 uur. Ook was er gelegenheid om vóór de tweede ochtendviering samen met een broeder een Zenmeditatie te doen. Een hele bijzondere ervaring in een rustige, serene omgeving.

Tussen de gebedsmomenten en de stille maaltijden was er zaterdag ruimte om in de omgeving van het klooster een wandeling te maken. De wandeling was deze keer een hele uitdaging vanwege de vele regen die de laatste maanden was gevallen. Het was wel oppassen, maar wij hebben de plassen in het bos toch getrotseerd en een heerlijke, stevige wandeling gemaakt.

Ook brachten wij een bezoek aan de abdijwinkel. Deze winkel heeft op het gebied van religie een enorm uitgebreid assortiment aan boeken, cd's, bijbels, kaarten enz. Ook verkopen ze trappistenbier uit eigen brouwerij.

Zaterdagmiddag hadden wij een ontmoeting met de gastenbroeder die ons vertelde over zijn eigen ervaring met betrekking tot zijn roeping en drang voor het klooster, wat ook weer de nodige vragen opriep. Hij hield ons voor te leven naar Gods wil. Dit kun je bereiken langs de weg van verstillig, op zoek naar jezelf, gevolgd door overgave.

Na de completen hebben wij nog even gezellig bij elkaar bij elkaar gezeten waarna wij om 21.30 uur naar ons eigen verblijf vertrokken en de rust over het klooster neerdaalde.

Terugkijkend voelde het verblijf in het klooster vertrouwd en was het weer goed om hier te zijn.

Willeke Vos



## Gedicht: Vrede over al wat leeft

Vrede over de graankorrel  
die in de aarde valt en sterft  
Vrede over het goudgele koren  
dat iedere zomer opnieuw geboren wordt  
Vrede over de bakker en het meel  
Vrede over de Heer van de oogst  
Vrede over de lommerrijke beek en de rivier  
en de schaduw van het bladerdak van de bomen  
Vrede over het vuur  
dat licht brengt in de nacht  
en schijnt tot in de duistere diepten van ons hart  
Vrede over de maan en de sterren  
aan de hemelkoepel, klaar, kostbaar en mooi  
vrede over de zingende vogels  
met een brok zon in hun keel  
Vrede over de zon die de dag is  
Vrede over onze zuster Moeder Aarde  
die zich tooit met prachtige bloemen en kruiden  
en onze voeten al gaande draagt  
Vrede over mijn rechterhand  
Vrede over mijn kleren  
vrede over de mensen  
die in leed en verdrukking hun geduld niet verliezen  
die alles in vrede dragen en groeien tegen de verdrukking in  
Vrede over de bruggenbouwers en de profeten  
die - bijna tegen beter weten in - de hoop levend houden  
op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  
Vrede over al wat leeft.



Hans Sevenhoven

## Financiën

Het was de bedoeling van penningmeester en Kerngroep dat het totale en gedetailleerde overzicht van de financiën over de laatste jaren nu beschikbaar zou zijn. Gezondheidsproblemen van de penningmeester hebben haar daarbij echter parten gespeeld. We weten wel dat het OIG er financieel nog steeds goed voor staat, en dat we de afgelopen jaren ongeveer quitte gespeeld hebben, maar de details houdt u nog van mij te goed.

Verder zijn er twee specifieke zaken te melden over het OIG die duidelijk te maken hebben met de financiën. Allereerst was de januari-lezing duurder dan eerdere jaren: die kwam door een forse stijging van de huur van de zaal, maar ook doordat de spreker dit jaar wat duurder was dan eerdere jaren. Door een toegezegde subsidie van de Stichting Het Oude Mannenhuys bleek de lezing mogelijk zonder een extra groot beslag op onze financiën. Ook de collecte ter plaatse leverde een mooie bijdrage op aan de bestrijding van de kosten.

Zoals gezegd is de zaalhuur in Concordia fors gestegen. Voortzetting van de jaarlijkse traditie van de januari-lezing op deze mooie locatie is daarom niet meer mogelijk. De Kerngroep is nu op zoek naar een locatie die beter aansluit bij onze financiële mogelijkheden.

Tenslotte wil ik nogmaals graag benadrukken dat het OIG alleen kan blijven draaien met giften van de regelmatige deelnemers. Mocht u willen bijdragen, dan kunt u dat doen via een overschrijving naar rekeningnummer NL 57 INGB 0003 5634 53 t.n.v. OIG Gouda. Alvast hartelijk dank.

Rest mij nog om Irene, onze penningmeester, vanaf deze plek in ieder geval veel sterkte met haar gezondheid te wensen.

Paul Prieckaerts

## Nachtgebed

De zachte lucht hangt rond mijn oren  
en in haar hangt de zonneschijn.  
Ik kan de dingen nu weer horen,  
zoals God wil dat ze zijn.  
Ik wacht maar tot ik kan luisteren,  
dat kan ik beter bij de maan  
of als alle dingen verduisteren  
om voor de nachtlucht dicht te gaan.  
Dan voel ik mijn handen veranderen  
tot een breed opgezet  
met de vingers aan elkanderen  
voltrokken nachtgebed.

Pierre Kemp

Voor meer informatie over het  
Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG)  
kunt u contact opnemen met de secretaris:  
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78  
2807KB Gouda Tel. 0182-5818 47  
Mail: [oig@xs4all.nl](mailto:oig@xs4all.nl) Internet: [www.oiggouda.nl](http://www.oiggouda.nl)

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren  
van geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier.  
U bent van harte welkom!



DE BERK

Het OIG is afhankelijk van giften.  
Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  
Rek.nr. NL 57 INGB 0003 5634 53  
t.n.v. OIG Gouda.