



Oecuwelle

***Informatieblad
van het Oecumenisch Initiatief Gouda***

Uitgave voorjaar 2023

Inhoudsopgave

| | |
|--|-------|
| Kerngroep | p. 2 |
| Voorwoord | p. 3 |
| Verslag thema-bijeenkomst 8 januari | p. 4 |
| In gesprek met ... Aty Veldhuizen | p. 6 |
| Gedicht | p. 8 |
| Vieringen | p. 9 |
| Van licht naar verlichting – verslag van een kloosterweekend | p. 10 |
| Financiën | p. 11 |

Kerngroep

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| Magda van Roon | magdavanroon@hetnet.nl | 0182 362757 |
| Annemarie Wolters | woltersenmebius@kpnmail.nl | 0182 529034 |
| Wouter den Ouden | oig@xs4all.nl | 0182 581847 |
| Willeke Vos | hpvos@xs4all.nl | 0182 511655 |
| Paul Prieckaerts | p.prieckaerts@hccnet.nl | 0182 570971 |
| Lia Sevenhoven | liasevenhoven@online.nl | 0182-537967 |

Voorwoord

”Een nieuwe lente, een nieuwe geluid”. Dat nieuwe geluid ervaar ik letterlijk als ik nu ’s morgens wakker word en de vogels hoor fluiten. Ik geniet van dat kwinkeleren. En ook van het nieuwe ontluikende groen aan de takken, de bloesem, de tulpen die weer opkomen in de tuin. De lente is echt mijn favoriete seizoen. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat de tekenen van de lente er wel erg vroeg waren, dat de natuur aan het veranderen is. De lente maakt me altijd blij en vrolijk, maar de achteruitgang van de natuur stemt me droevig: waar gaat dit naar toe?

Tijdens mijn studietijd in het begin van de zeventiger jaren moest ik me verdiepen in het rapport van de Club van Rome waarin ons duidelijk werd gemaakt dat er echt grenzen aan de groei zaten. We leven nu 50 jaar later en het lijkt of we die grenzen nu pas goed in beeld hebben en de noodzaak zien om er iets aan te gaan doen. Zijn we nu te laat, kunnen we nog komen tot voldoende herstel? Hebben we de grenzen niet willen zien? We waren (en zijn) heersers over de natuur i.p.v. dat we de prachtige schepping beheren. Kunnen wij nog op onze schreden terugkeren of zijn we al te ver gegaan? Ik vraag me vaak af wat wij achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Ik hoop dat wij een verstandige verandering in gang kunnen zetten, ik hoop dat we er in kunnen slagen om respectvoller met de schepping om te gaan. We hebben daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, we moeten ons meer bewust worden van hoe we omgaan met de natuur.

Ik put hoop uit allerlei inspirerende initiatieven om me heen. Hoop die me probeert te doen geloven in verbetering, in een ommekeer. Een nieuw leven voor ons allemaal, ook voor de generaties na ons.



Ons jaarthema is “Reizen naar de toekomst”.

Ik hoop op een toekomst met respect en herstel van de natuur, een toekomst met meer vrede. Ik kijk naar wat ik zelf aan zo’n toekomst zou kunnen bijdragen en hoe wij elkaar daarbij samen kunnen inspireren. De vieringen van het OIG ervaar ik in ieder geval als inspirerend. Fijn, dat we weer terug zijn in De Berk. Ik hoop dat we nog veel vieringen met elkaar kunnen beleven. Weet u daarbij allemaal van harte uitgenodigd!

Ik sluit af met een citaat van een ansichtkaart die ik ooit ontving: De toekomst is niet wat gaat gebeuren, maar wat wij zullen doen.

Lia

Thema- bijeenkomst 8 januari 2023 van het OIG

Het was een vreugde voor de leden van de kerngroep van het OIG de belangstellenden te zien komen, nu er na de Corona-periode weer een nieuwjaarslezing kon gehouden worden, juist nu het OIG dit jaar dertig jaar bestaat.

De lezing werd verzorgd door dr. Rico Sneller; hij was onder andere hoogleraar wijsbegeerte en ethiek aan de universiteit van Leiden. Hij is nu op veel verschillende terreinen bezig.

Na de opening door Wouter den Ouden, die de uitgangspunten van het OIG nog eens helder verwoordt, is er een muzikaal intermezzo door het Duo Aylin met fluit, zang en gitaar.

Dan komt dr. Rico Sneller aan het woord, hij zal ons vanmiddag vertellen over een onderwerp dat hem zeer boeit en waarover hij veel heeft gepubliceerd.

Hij weet zich geïnspireerd door het gedachtengoed van Carl Gustav Jung, de bekende Zwitserse psychiater die zich bezig hield met begrippen als ‘zienerschap, voorschouw en telepathie’.

Het begrip waarmee Rico Sneller zich bezighoudt wordt ‘Synchroniciteit’ genoemd, letterlijk vertaald: gelijktijdigheid, en door velen van ons gewoon ‘toeval’ genoemd, maar daarmee doen we dit fenomeen tekort, omdat het

synchroniciteit ook gaat om de betekenis die de toevallige gebeurtenis voor iemand heeft.

Bij Synchroniciteit is sprake van een betekenisvolle samenloop van omstandigheden zonder gemeenschappelijke oorzaak, je kunt niet spreken van een directe oorzaak met een direct gevolg. Daarmee wordt synchroniciteit ook meteen een moeilijk te bevatten begrip. Je kunt het niet zien, je kunt het niet verklaren, je kunt het alleen maar ervaren.

Het gegeven dat wereldwijd dezelfde ontwikkelingen plaats hebben gevonden in een tijd dat er nog geen enkele communicatie mogelijk was. Voorbeeld is het ongeveer gelijktijdig ontstaan van godsdiensten met de Joodse profeten, Confucius/Lao Tse, Hindoeïsme en Boeddhisme; maar ook de ontdekking van het wiel en vuur. Deze samenloop is lang “voer voor filosofen” geweest, was dat toeval of moet je er op een andere manier naar kijken?

Dr. Sneller laat ons zien dat om over synchroniciteit te kunnen spreken, je je los moet maken van de gebruikelijke manier van denken:

- a. Bij de natuur: je moet het idee loslaten dat de natuur een ding is, waarmee je kunt doen en laten wat je wilt (nog afgezien van de klimaatcrisis)
- b. Bij bewustzijn: is bewustzijn alleen iets voor mensen of ook voor de natuur?
- c. Bij taal: misschien hebben alleen dichters de woorden tot hun beschikking om over dit fenomeen te kunnen spreken.

Synchroniciteit heeft veel meer implicaties dan wij denken als we betekenis geven aan iets ‘toevallig’ noemen.

Na de lezing en de muziek is er onder leiding van Emile Wubben een gesprek met de zaal, waaruit blijkt dat velen zich bezig houden met synchroniciteit zonder het zo te benoemen. Een van de bezoekers bleek een boekje bij te houden waarin hij zijn ervaringen op dit terrein noteerde, het ‘gevoel’ van iets als synchroniciteit overkwam hem vaak.

Ook de vraag of synchroniciteit in de praktijk van de geneeskunde bijvoorbeeld een rol moet of mag spelen werd gesteld. Rico Sneller kon zo nog een paar aspecten toelichten.

Nu wij iets gehoord hebben over het fenomeen synchroniciteit kunnen wij ons misschien meer betrokken voelen bij een groter “iets”.

We kunnen alleen proberen door erover te praten er achter te komen wat synchroniciteit is, het helemaal begrijpen is weer iets anders.

Het onvolprezen muziekduo vormde een erg fijne omlijsting voor het geanimeerde samenzijn achteraf met koffie en thee en een zoete verwijzing naar het dertig-jarig bestaan van het OIG.

In gesprek met ... Aty Veldhuizen

Het was nog niet zo eenvoudig om een datum voor een interview met Aty af te spreken; zij is duidelijk een goede vertegenwoordigster van de groep mensen die we aanduiden met: "actieve senioren".

Bij het maken van een afspraak hoorde ik : "Nee, dan kan ik niet, dan werk ik ..." Enigszins verbaasd vroeg ik Aty waar zij dan werkte: "Ik ben gastvrouw in de Goudse Schouwburg, erg leuk en afwisselend en vaak heb ik de mogelijkheid om fantastische voorstellingen bij te wonen".

Na ons interview begreep ik nog beter hoe veelzijdig Aty is.

Aty bezoekt al vele jaren de vieringen van het OIG, ze is aanwezig bij de avonden in kleinere kring en heeft vele malen een viering helpen voorbereiden. Wat ook leuk is om te vermelden, dat een paar jaar geleden de rollen omgedraaid waren: toen nam Aty mij een interview af in de studio van Radio Gouwestad in het kader van 'Kerk in de buurt'.

Aty's eerste kennismaking met het OIG was in de periode dat de vieringen van het OIG nog gehouden werden in de zaal van wat nu De Irishof heet; er werd een opname voor Radio Gouwestad gemaakt.

Dat Aty oecumenische wortels heeft valt wellicht te verklaren uit haar jeugd: haar vader was opgevoed volgens de leer van de Gereformeerde Bond, moeder was vrijzinnig hervormd. Aty werd 'gemengd' opgevoed. Toch denk ik dat ruim denken niet alleen in Aty's opvoeding zit, maar vooral in haar DNA.



Kenmerkend voor Aty is dat zij, tot haar twaalfde naar de zondagsschool, daar al snel assistente werd en zelf ging vertellen.

Door haar belangstelling voor theologie had ze graag vergelijkende godsdiensten gestudeerd. In haar tijd kon dat alleen in Amerika en zij had daar niet de goede vooropleiding voor. Maar Aty heeft kans gezien toch heel veel te leren op dit gebied. Zij volgde vele jaren cursussen in de Joodse Mystiek, verdiepte zich in de overeenkomsten tussen de Islam, het Hindoeïsme en het Christendom, waarbij zij als belangrijk grondprincipe de woorden: “Eenheid in het nodige, Vrijheid waar het kan en in alles de Liefde” meedraagt in haar hart.

Bij een eerste ontmoeting met Aty weet je direct dat gitaarspelen een van haar passies is: je ziet het op haar jasje of truitje. Aty leerde al vroeg te accepteren dat je je soms moet aanpassen. Haar vurige wens was een piano, maar ze kreeg een blokfluit; ze leerde zichzelf noten lezen: dat kwam goed uit want in het clubhuis kon je een gitaar huren en ook les krijgen voor twee kwartjes, precies het bedrag van Aty's zakgeld. De gitaar was gammel, de leraar emigreerde, maar Aty ging door.

Mijn bewondering voor Aty groeit tijdens ons geanimeerde gesprek. Zij ging werken bij een Rotanmeubelzaak en deed daar vooral de boekhouding. Bij de eerste accountantscontrole ontbrak er 15 cent bij het jaaroverzicht; wat Aty doet, doet ze goed! Het moet om een postzegel gegaan zijn. Ze werd zeer geprezen, maar de omgeving merkte wel dat Aty steeds bleker en dunner werd!

Gelukkig kreeg zij toen een baan waarin ze veel meer zelfstandigheid kon tonen, Aty werd tandartsassistente en had haar eigen 'afdeling': ze werkte met fluorapplicaties en ging langs scholen waar ze kinderen trof die thuis met elkaar samen deden met één tandenborstel.

In haar huwelijk met Rob, die bij het Openbaar Basis Onderwijs werkte, zag Aty kans hem op veel gebieden te ondersteunen, zeker toen hij Hoofd van een nieuw te stichten school werd.

In Gouda heeft Aty nog verschillende banen gehad, bij de Volksuniversiteit, bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en bij de gemeente Gouda.

Het is duidelijk dat Aty na het vroege overlijden van haar man geleerd heeft te accepteren wat niet kan veranderen, en haar leven zinvol in te richten.

Als Aty niet bij een viering is, weten we dat ze een concert heeft of moet repeteren met het gitaarorkest, maar dat ze niet afwezig is omdat ze het bij 'ons' niet fijn vindt.

Ze stelt prijs op de gesprekken bij het nazitje, ze doet graag mee aan de voorbereiding voor een viering, ze is al vele jaren een gewaardeerd lid van 'ons'.

Magda van Roon

Gedicht: De lente lonkt

De lente lonkt

De lente lonkt, de aarde pronkt

Stil volg ik al haar kleuren

Ik ruik de eerste geuren

Van een vernieuwd begin

De eerste takken worden groen
En daar, in 't kleine bosplantsoen
Waar 't eerst nog grauw en grijsig was
Tjilpt nu tussen het jonge gras
Een kleine lentebode
Zacht stijgt haar hemelode
Tot aan de Horizon

En ik, ik voel me vrij, want 'k weet
Dat Hij, die alles heeft gemaakt
Die mij zo teer heeft aangeraakt
Volbrengt wat Hij begon
(Jolanda Vlastuin-van Deelen)



Vieringen

Inmiddels loopt het seizoen al naar het einde toe met nog één viering te gaan op 4 juni a.s. Voorganger zal dan zijn Ruud Korthagen, de echtgenoot van ons kerngroeplid Lia Sevenhoven. Het onderwerp op deze zondag zal zijn Reizen naar de toekomst.

Voor het nieuwe seizoen heeft de themacommissie weer een mooi en afwisselend programma samengesteld. Het overkoepelend thema voor 2023-2024 is LEVEN! We hopen genoeg voorgangers te kunnen vinden om met ons al deze vieringen te kunnen voorbereiden, graag van verschillende achtergrond en invalshoek. Hoe mooi is het dat we nooit tevoren weten hoe de viering zal worden door de inzet van steeds weer andere voorgangers en voorbereiders! Het is elke keer geen Dienst, maar een Viering!

In oktober bestaan we 30 jaar. Een feestje waard! De voorganger van de viering op 1 oktober is al bekend, onze geliefde en trouwe Ineke Polet, altijd enthousiast geweest en gebleven voor ons OIG vanaf het begin. Het leek ons mooi als zij deze keer zou willen voorgaan en gelukkig heeft ze daar volmondig mee ingestemd. Voor de andere vieringen zijn er nog geen voorgangers bekend, maar voor de lezing in januari zijn we al volop in gesprek met een interessante spreker. Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

Laat iedereen die eens een keer wil meedoen met de voorbereiding zich melden! Deze bijeenkomsten, meestal drie keer, zijn altijd prettig en verrijkend voor iedereen die meedoet.

Elke viering wordt gehouden in De Berk, Krugerlaan 79, aanvang half 5, met uitzondering van de lezing in januari. Dan begint het om half 4 en is de plaats Concordia aan de Westhaven 27.

Maar het duurt gelukkig nog heel lang voor het zo ver is! Hopelijk tot ziens bij onze vieringen.

Annemarie

Van licht naar verlichting – verslag van een kloosterweekend

Vrijdag 17 maart was het na 3 jaar eindelijk, eindelijk weer mogelijk om met 12 personen een gezamenlijk kloosterweekend te beleven. De pandemie had ons de afgelopen behoorlijk dwars gezeten.

Ieder van ons neemt dit weekend zijn eigen mystieke ervaringen en streven mee: een persoonlijke vereniging van de ziel met God.

Bijna 48 uur zouden we in Brecht bij de Abdij O.L. Vrouw van Nazareth verblijven. De voorpret was dit jaar groter dan anders, dit omdat we elkaar 4 jaar niet hadden ontmoet in deze samenstelling. Het was fijn om elkaar die vrijdagmiddag weer te kunnen ontmoeten. De balans tussen het spirituele en sociaal event was de rode draad van het weekend.



Ons programma werd bepaald door het kerkelijk ritme vanuit het klooster: 5 dagelijkse kerkdiensten en 1x een nachtwake. Als groep zijn we 48 uur aanwezig geweest bij de Laude (ochtenddienst), Eucharistieviering, Middaggebed, Vespers(avonddienst) en de Completen (dagsluiting). Een aantal van ons is ook aanwezig geweest bij de nachtwake. Maar 4.30 in de morgen was voor de meeste van ons toch een brug te ver.

Wat opvalt bij deze diensten is de vaste structuur van de aanvangstijden en de inhoud van de diensten. Er zijn 2 zusters die voorzingen, waarna de overige zusters en de aanwezige gasten en kerkgangers invallen. Deze structuur is voor de zusters 7x per week hetzelfde. Evenals de tijden voor de maaltijden. Tijdens ons weekend was er een 24 uren wereld gebedsdag, dit voor alle oorlogen en overige ellende op de wereld. In de kerk werd een verlichte wereldbol op het

altaar gezet, en werd de zaterdag Vespers afgesloten met een 30 minuten durend stiltegebed.

Samen met de mannelijke broeders, de trappisten, vormen deze trappistinnen de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Het klooster, maar ook het dagelijkse leven kenmerkt zich door de soberheid: De kapel is sober ingericht, de maaltijden zijn sober en in stilte.

Dat neemt niet weg dat wij zeer gastvrij zijn ontvangen. Onze persoonlijke ontmoeting met de gastzuster zuster Theresia was een weerzien met een oude bekende na 7 jaar. Zuster Theresia nam in ons mee met haar mystieke proces. Beeldende heeft ze ons meegenomen in haar mystieke beleving met Jezus, wat lang geleden voor haar een zowel een geestelijke maar ook een letterlijk verlichting betekende.

Het licht was dit weekend wel een terugkerend thema: de eerste avond was er een stroomstoring, met algemene duisternis tot gevolg, het was een prachtig zonnig weekend, waar we veel gewandeld hebben, een stiltegebed met een verlichte wereldbol, een persoonlijke ontmoeting met zuster Theresia over haar moment van verlichting:

Een weekend van veel licht naar verlichting.

Financiën

Net na het verschijnen van deze Oecuwelle zal de Kerngroep de financiële cijfers over het afgelopen jaar bespreken. Op zich lijken die er gezond uit te zien. Wel hebben we zorgen over de stijgende kosten van de zaalhuur voor de Grote Zaal in Concordia voor de jaarlijkse lezing en over de stijgende prijzen voor sprekers. De Kerngroep heeft besloten dat in verband met ons 30-jarig jubileum de lezing in januari 2024 zo nodig ten koste mag gaan van een deel van onze reserves, maar dat we daarna zullen moeten kijken of deze activiteit nog wel haalbaar zal zijn.

Mocht u onze lezingen net zo belangrijk en interessant vinden als wij, dan kunt u overwegen een (extra) gift over te maken o.v.v. 'nieuwjaarslezing 2024'.

Paul Prieckaerts

Voor meer informatie over het
Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG)
kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78
2807KB Gouda Tel. 0182-5818 47
Mail: oig@xs4all.nl Internet: www.oiggouda.nl

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren
van geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier.
U bent van harte welkom!



DE BERK

Het OIG is afhankelijk van giften.
Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Rek.nr. NL 57 INGB 0003 5634 53
t.n.v. OIG Gouda.