



Oecuwelle

***Informatieblad
van het Oecumenisch Initiatief Gouda***

Uitgave voorjaar 2022

Inhoudsopgave

Kerngroep	p.2
Voorwoord	p. 3
Vieringen en thema's	p. 4
In gesprek met ... Pater Leo Bos	p. 5
Financiën	p. 7
Meditatiegroep in het klooster in Hekendorp	p. 8
Kunstexpositie Agnietenkapel	p. 9
Opgewekt	p. 10

Kerngroep

Klaas Goudriaan	wkgoudham@compaqnet.nl	0182 516583
Magda van Roon	magdavanroon@hetnet.nl	0182 362757
Annemarie Wolters	woltersenmebius@kpnmail.nl	0182 529034
Wouter den Ouden	oig@xs4all.nl	0182 581847
Willeke Vos	hpvos@xs4all.nl	0182 511655
Paul Prieckaerts	p.prieckaerts@hccnet.nl	0182 570971
Lia Sevenhoven	liasevenhoven@online.nl	0182-537967

Voorwoord

U begint nu te lezen in het eerste nummer van Oecuwelle in 2022. Twee keer per jaar verschijnt dit informatieblad van het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG). Ook de afgelopen twee jaar is dit blad elke keer weer op tijd verschenen. Een zekerheid dus.

Anders ligt het voor de vieringen en de andere activiteiten van het OIG. Telkens weer de vraag, kunnen we deze viering, dit overleg wel door laten gaan? Is het verantwoord, mag het wel volgens de laatste maatregelen? Vooral de vieringen zijn voor de kerngroep daarbij een punt van zorg. Tot de bezoekers horen kwetsbare mensen met een groot risico op ernstige complicaties. Maar er zijn ook mensen die niet veel andere mensen ontmoeten. Mogen we hen wel blootstellen aan het risico van besmetting? Mogen we hen de ontmoeting met andere mensen ontzeggen? Is het de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers of ze komen? Telkens weer de twijfel of we wel de goede keuze hebben gemaakt.

Nu ik dit schrijf, zijn de vooruitzichten dat er weer meer mogelijk is. Maar durven de bezoekers het aan?

Eigenlijk zijn dit ook steeds weer de vragen, die bij mij opkomen als het over “geloof” gaat. Kan ik wel net zo’n vertrouwen hebben als uit verschillende bijbelboeken spreekt? Durf ik het aan zo te geloven? Ook hier steeds weer twijfel, hoe zit het nu echt? Ik ben dan altijd weer blij als er personen in de bijbel twijfelen. Thomas natuurlijk, maar ook Jezus aan het kruis: waarom hebt gij mij verlaten?

In de viering van februari is deze twijfel, deze onzekerheid, nadrukkelijk verwoord. En dan zie je dat als je twijfel met elkaar deelt, herkenning volgt. Aarzelende antwoorden geven dan steun. Hé, zo kun je er ook naar kijken. De twijfel verdwijnt niet, maar door de nieuwe kijk word je wel verrijkt.

Dit delen van twijfel en daardoor nieuwe inzichten opdoen, dit zoeken naar een passende spirituele weg, is iets dat we binnen het OIG graag doen en met elkaar willen delen. In dit nummer van Oecuwelle komen we deze worsteling ook weer tegen. Soms een begin van een antwoord. Maar altijd luisterend naar elkaar. Om van elkaar te leren.

Wouter den Ouden

Vieringen en thema's

Het zit er bijna op, het seizoen 2021-2022.

Wat ging het allemaal alweer anders, net als het vorige seizoen. Een tegenvaller, maar ook een wake-up call: niets is vanzelfsprekend! Op 6 februari hadden we weer een echte viering in Concordia. Ook op 6 maart konden we bij elkaar komen. Liny Bosland was onze voorganger en we stonden stil bij het begin van de 40-dagentijd, een periode van bezinning en inkeer. Elkaar in de ogen kunnen zien, luisteren en samen zingen en praten: echt genieten! We waren nog wel in Concordia, maar dat zal waarschijnlijk voor het laatst zijn geweest. Het was prachtig dat we gebruik hebben kunnen maken van de veilige ruimte van Concordia en dat we daar een aantal vieringen konden houden. Nu verlangen we weer naar de intimiteit van De Berk waar we ons al zo lang thuis voelen.

Na de aprilviering (Uw God is mijn God?) staan er nog twee vieringen op het programma. Op **zondag 1** mei willen we op een bijzondere manier stilstaan bij "Vrijheid ervaren", het onderwerp van deze viering. De kerngroep als geheel doet de voorbereiding door passende gedichten en muziek te zoeken en daarvan een mooi geheel te maken. Het wordt dus anders dan we gewend zijn. Op **zondag 5 juni**, 1e Pinksterdag, komt Rob Lijesen, de RK-pastor, naar de Berk. Hij is een nieuw gezicht voor ons. Het onderwerp zal dan zijn "Samen naar de toekomst". We zijn benieuwd en zien ernaar uit!

Iedereen van harte welkom in De Berk, Krugerlaan 79, aanvang 16.30 uur.

Annemarie

In gesprek met ... Pater Leo Bos, overste van het Passionistenklooster bij Haastrecht



Wij worden verwelkomd in een zonnige ontvangstkamer met koffie en koek. De rust van het klooster daalt direct op ons neer en we hebben een ontspannen gesprek met pater Leo Bos.

De relatie met het OIG bestaat vanaf de deelname uit het klooster aan onze vieringen. Wij denken met warmte terug aan de paters van Leeuwen en Herm. Vanaf 2001 is de meditatiegroep vaste gast in een ruimte van het klooster. Eerst de Rafter en later de Sacristie.

De Congregatie der Passionisten is gesticht in 1721. Zij zijn over de wereld verspreid in ongeveer zestig landen. De herinnering aan Jezus' lijden is de motivatie van deze paters om zich in te zetten met name voor mensen die lijden of zoeken naar de zin van het leven.

'De orde was vroeger streng in de leer, maar dat is gelukkig niet meer zo', zegt pater Bos. Hij is vanuit een Rooms Katholiek gezin actief betrokken geraakt bij de kerk en is via klein seminarie en later groot seminarie toegetreden tot de Passionisten.

Het klooster bij Haastrecht is nog het enige Passionistenklooster in Nederland. Het is gebouwd in 1922. In 1928 werd naast het klooster de St. Gabriëlkerk gebouwd, ten behoeve van de lokale bevolking. Er zijn nu in het klooster nog zes paters. De jongste, pater Bos, is 75, de oudste 93 jaar. De activiteiten zijn door de hogere leeftijd beperkt geworden, hoewel men probeert de contacten met mensen in de omgeving in stand te houden. Er vinden in het klooster nog wel activiteiten plaats, waarvoor ook ruimte verhuurd wordt. En ook vreugdevolle bijeenkomsten met familie worden gevierd.

Het klooster kan nog steeds met eigen middelen blijven functioneren, maar helaas is door de krimpende bezetting de noodzaak ontstaan om op termijn de bewoning door de paters Passionisten te beëindigen.

Naar verwachting wordt het klooster medio 2022 verkocht, evenals de kerk. De paters zullen ongeveer eind 2022 verhuizen naar een nieuw onderkomen. Om de bestaande relaties zoveel mogelijk in stand te houden zal dat niet ver weg zijn, bijvoorbeeld Oudewater.

Het gebruik van de gebouwen zal overgenomen worden door een zorgorganisatie. De bezoekers van de Gabriëlkerk zullen dan ook een nieuw onderkomen moeten zoeken.

Ook de meditatiegroep zal na zoveel jaren hier met vreugde huisvesting gevonden te hebben, vrijwel zeker moeten zoeken naar een nieuwe plek om bij elkaar te komen.

Will en Klaas Goudriaan



Financiën

Het Oecumenisch Initiatief Gouda is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften. Vooral de zaalhuur is jaarlijks een grote kostenpost. Daarnaast wordt een klein deel van de collecte-opbrengsten gebruikt voor de directe kosten van de betreffende viering. Minimaal de helft van de collecte-opbrengst, maar vaker meer, gaat naar het aangegeven goede doel.

De Kerngroep heeft besloten de collecteopbrengst van maart in zijn geheel te doneren aan giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne

Giften stellen we erg op prijs. U kunt giften storten op rekening NL57 INGB 0003 5634 53 t.n.v. OIG Gouda

Gedicht: Een lente

Vollopen met licht,
teder, ontroerend licht.

Je inlaten met bloemen,
het zo toeschietelijke gras.

Opgaan in de bomen,
meeruisen in de wind.

Je verdiepen in het water,
het water dat alles weet.

Opzienbarend,
een nieuw seizoen zul je zijn.

Een lente,
een lente in levenden lijve.

Hans Bouma



Meditatiegroep in het klooster in Hekendorp

We vinden het fijn dat we kunnen melden dat we elkaar weer mogen ontmoeten in het klooster in Hekendorp. Zondag 13 maart was na maanden weer een eerste keer. De bijeenkomsten met beeldverbinding waren een goed alternatief, maar we zijn toch blij weer echt samen te komen.

Misschien heeft u interesse om een meditatiebijeenkomst bij te wonen. Elke 2de zondag van de maand komen we met een kleine groep bij elkaar in het klooster van de Passionisten in Hekendorp. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren tot ca 20.15 uur.

Het is fijn om even de hectiek van alledag achter je te laten en je te concentreren op de stilte. Een stilte die langzamerhand een spaarzaam goed is geworden in onze maatschappij. We zijn een uur in rust bijeen, luisteren naar muziek en een tekst, zingen een mantra en geven elkaar een zegengroet mee voor de week die komt. In 20 minuten mediteren kom je dichterbij jezelf en bij God en ervaar je weer wat belangrijk is in het leven. Zo kun je met nieuwe energie de week weer in.

Elders in de Oecuwelle heeft u het interview kunnen lezen met pater Leo Bos, overste van het Passionistenklooster bij Haastrecht. Het is nog niet helemaal te overzien wat de gevolgen zullen zijn van het vertrek van de paters voor de meditatiegroep.

Voor meer informatie kunt u bellen met Wouter den Ouden (secretaris), Telefoon: 0182 – 581 847. U kunt ook een mail sturen naar oig@xs4all.nl



Kunstexpositie Agnietenkapel

Donderdag 21 t/m zondag 24 april van 10-17 uur

De Raad van Kerken heeft het plan opgevat om een bijdrage te leveren aan het feest van 750-jaar Gouda. Voor de feestperiode van ongeveer een half jaar zijn er drie onderwerpen gekozen die volgens de leden belangrijk zijn voor de toekomst van Gouda: duurzaamheid, vluchtelingen en inclusiviteit. Bij elk van deze onderwerpen zijn activiteiten gepland waarover u later ongetwijfeld meer zult horen.

Maar nu zou ik alvast de aandacht willen vestigen op de eerste periode, waarbij duurzaamheid het accent krijgt. De acties in deze periode worden georganiseerd samen met de Wereldwinkel, het IVN, NIVON, Stichting Fairtrade e.d. Arjan Blok en Peter Wijnands maken zich zorgen over de biodiversiteit en gaan bijenkasten maken. Zelf ben ik betrokken bij het organiseren van een kunstexpositie die bij het onderwerp past. Graag wil ik daarover iets vertellen.

In de coronatijd waren we meer buiten dan ooit, één van de voordelen van deze moeilijke periode. Bijna iedereen die je sprak genoot intens van de natuur, van de tuin, van alles wat bloeide en van de vogels en hun gezang. Het was alsof we pas toen ontdekten hoe blij de mens wordt van dat alles! Maar tegelijk weten we inmiddels ook hoe kwetsbaar de natuur is: het aantal vogels, bloemen, vlinders en bijen neemt zienderogen af; tijd voor actie! Toen ik op me nam om “iets met kunst rond duurzaamheid” te doen, wist ik meteen dat het daar om zou moeten gaan in de kunstexpositie: laten zien hoe kostbaar het allemaal is en hoe hard we ons moeten inspannen om dit vast te houden.

Bij navraag bij bekenden en bij bekenden van bekenden bleken er heel wat amateurschilders te zijn die geïnspireerd werden door al het moois in Gouda en omgeving. Het kostte me niet veel moeite om een aantal betrokken amateurschilders te vinden die hun werken wilden uitlenen. De jongste kunstenaar is 22 en de oudste over de 80. Het is een mooie en afwisselende expositie geworden waarbij iedereen van harte welkom is! Annemarie, Adry en Hugo



Toen Godfried Bomans eens gevraagd werd naar een opschrift op zijn graf, opperde hij dat we daar vaak veel te somber over doen. Hij vond het wel wat, om op zijn graf te zetten 'Hier ligt een opgewekt man'.

Bij het uitkomen van deze Oecuwelle zijn we in de veertig dagen tijd, we zijn in de tijd van uitzien naar Pasen, het verhaal dat een graf weer open ging en Jezus terug kwam uit de dood.

Als ik nog even terugkijk in de Bijbel vind ik allerlei ingangen naar het Paasverhaal. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat zonder de opstanding van Jezus het geloof leeg is... Dat is nogal een uitspraak.

De Bijbelverhalen daarover zijn heel verschillend. Een evangelie meldt dat er bij de opstanding een aardbeving was. En Johannes heeft het over twee engelen in witte kleren bij het graf. Marcus schrijft over een wit geklede jongeman en bij Mattheus komt er een engel uit de hemel die de steen voor het graf wegrolt.

Het is op z'n zachtst gezegd wel een beetje een warboel.

De Bijbelverhalen verwijzen naar een leeg graf. Van dat lege graf gaat de boodschap uit 'Hier ligt de opgewekte mens niet'. Er zijn geen getuigen van die opstanding geweest. Het is geen journalistieke reportage.

Het werd pas ca. 60 jaar na goede vrijdag opgeschreven.

Zoals zo vaak, is ook hier de letterlijke betekenis misschien ondergeschikt aan de diepere waarde van het verhaal.

In de Christelijke gnostiek worden verhalen over geboorte, leven en sterven en de opstanding van Jezus niet direct gezien als historische verslagen. Zo wordt het opstandingsverhaal gezien als een intense geloofservaring met de boodschap dat de fysieke dood niet echt 'dood' betekent.

We zijn ten diepste wel doordrongen van die kennis.

We dragen – bijvoorbeeld in een rouwadvertentie – de boodschap uit: "Teruggekeerd naar zijn Hemelse Vader". Dat is, zoals we weten, niet het lichaam...

Wie wij werkelijk zijn, is niet ons lichaam, maar een beeltenis van het Goddelijke. Onsterfelijk.

Daar kun je toch wel opgewekt naar kijken!

Godfried Bomans is begraven in Bloemendaal, 1971
Dat grafschrift is er niet op gekomen.

Klaas Goudriaan

Voor meer informatie over het
Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG)
kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78
2807KB Gouda Tel. 0182-5818 47
Mail: oig@xs4all.nl Internet: www.oiggouda.nl

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren
van geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier.
U bent van harte welkom!



Het OIG is afhankelijk van giften.
Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Rek.nr. NL 57 INGB 0003 5634 53
t.n.v. OIG Gouda.