



Oecuwelle

***Informatieblad
van het Oecumenisch Initiatief Gouda***

Uitgave voorjaar 2021

Inhoudsopgave

Voorwoord	p. 3
Samen vieren	p. 4
In gesprek met ... Marja Griffioen	p. 6
Gedicht: laat ons verandering zijn	p. 8
De financiën	p. 9
Meditatiegroep ook in coronatijd actief	p. 11
Zoeken naar religie	p. 11
Het weideklooster	p. 15
Raad van Kerken	p. 16
Eenzaamheid en coronatijd	p. 17

Kerngroep

Klaas Goudriaan	wkgoudham@compaqnet.nl	0182 516583
Magda van Roon	magdavanroon@hetnet.nl	0182 362757
Annemarie Wolters	woltersenmebius@kpnmail.nl	0182 529034
Wouter den Ouden	oig@xs4all.nl	0182 581847
Willeke Vos	hpvos@xs4all.nl	0182 511655
Paul Prieckaerts	p.prieckaerts@hccnet.nl	0182 570971
Lia Sevenhoven	liasevenhoven@online.nl	0182-537967



Voorwoord

Het lijkt al zo lang geleden dat we onze laatste viering hadden in Concordia op 6 december 2020, waarin we het hadden over “samen delen”. Wat zou het mooi zijn als we met Pasen elkaar weer kunnen treffen! Het thema van de viering op 4 april was oorspronkelijk -heel toepasselijk- : “samen opnieuw beginnen”. Maar erg groot lijkt de kans hierop niet. Elke maand houden we als kerngroep onze vergadering, ook nu, maar veel nieuwe plannen kunnen we helaas nog niet maken. Zo kwamen we er toe met elkaar online een spel te doen. Op deze manier houden we in ieder geval contact met elkaar en doen we nieuwe ideeën op voor als er weer wat meer kan.

Maar nu de lente nadert, begint er toch iets van hoop te gloren aan de horizon. Heel wat mensen zijn al gevaccineerd, de scherpe kantjes worden iets minder scherp. De natuur ontwaakt. Na de sneeuwklodjes beginnen nu de krokusjes en de narcissen te bloeien. Er komt zeker een eind aan deze moeilijke tijd. We rekenen er eigenlijk een beetje op dat we in mei of juni nog een viering kunnen houden in Concordia, zoals in 2020. Maar niets is zeker, dat hebben we inmiddels wel geleerd. Misschien gaan we over een poosje de lichtpunten van deze coronatijd missen: meer rust en stilte, minder vuile lucht, meer oog voor de natuur en voor elkaar

Veel mensen geloven dat het nooit meer zo wordt als voor de crisis. Laten we hopen dat dat gaat gelden voor alles wat we kunnen missen als kiespijn. En laten we eraan gaan werken om het positieve wat deze periode heeft gebracht vast te houden!

*“Waar Pasen wordt gevierd, is dood voorbijgegaan,
Daar wortelt weer de hoop in het menselijk bestaan” (Marijke de Bruijne)*

Hopelijk tot gauw! Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijn voorjaar en heerlijke paasdagen!

Annemarie

Samen vieren

De thema's van de vieringen voor het seizoen 2020 – 2021 zijn gebaseerd op een overkoepelend thema: Samen leven. Het belangrijkste dat we bij de planning voor ogen hadden, was dat we zowel als bezoekers van het OIG als met de wereld om ons heen moeten samenleven om mens te kunnen zijn in een betere wereld.

Samen zingen en bidden was de titel van de Taizé-viering. Samen bidden ging nog wel, maar samen zingen was onmogelijk. Toch bleek deze viering een belangrijk samen-zijn. We konden weer bij elkaar komen, samen koffie/thee drinken. Weliswaar op afstand, maar die bleek in de praktijk goed te overbruggen.

Bij de verdere vieringen bleek de creativiteit van de voorbereidings-groepen: er werd gekozen voor andere vormen, die betrokkenheid lieten zien: verbondenheid met de natuur, overledenen en elkaar konden we vorm geven door gebruik te maken van allerlei audiovisuele middelen. De ontmoeting bij koffie en thee bleek telkens goed mogelijk, op afstand maar met echt contact.

Tekenend was natuurlijk dat we in “Concordia” bij elkaar kwamen: eendrachtig, met een hart.

Samenkomen werd door de strengere regels ten aanzien van covid-19 bemoeilijkt. We hebben vieringen vanaf januari noodgedwongen moeten afblazen. Het merendeel van onze bezoekers behoort tot de risicogroepen, we durfden het niet meer aan verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig samenzijn. Met Kerst hebben we de verbondenheid vorm gegeven door de bezoekers een bericht te sturen dat we elkaar weliswaar niet kunnen aanraken, maar dat we elkaar toch niet los willen laten. Samen leven op afstand.

Op het moment dat de februariviering plaats had moeten vinden, gold weeralarm code oranje. Blijf thuis, tenzij het niet anders kan. Covid en weer: twee grote belemmeringen voor samen leven buiten het eigen huis. Enzaamheid ligt op de loer. Elders schrijft Will daarover.

Opvallend is dat de meditatiegroep ervoor gekozen heeft om langs digitale weg bij elkaar te komen en samen te mediteren. Zoals een van de

deelnemers eens zei: we zien elkaar, we horen van elkaar; als we mediteren zetten we de microfoon uit en leggen we een handdoek over het beeldscherm en de camera. En het is goed!

Voor de rest van dit seizoen is de onzekerheid erg groot. Maandelijks komt de kerngroep digitaal samen en bespreekt dan wat de vooruitzichten zijn. Nu al is duidelijk dat de maart- en aprilviering niet door gaan (als je dit leest, zijn die datum al weer lang voorbij). In april bespreken we of we de viering van mei weer door kunnen laten gaan.

Als we vieringen veilig kunnen organiseren, zullen we dat doen. We hebben nu ervaring om met beperkingen samen te komen en elkaar te ontmoeten. Van het jaarthema “samen leven” is in mijn beleving niet veel terecht gekomen. Voor de resterende vieringen voor dit jaar kijken we wat we er nog mee kunnen doen. Voor het komende seizoen hebben we in ieder geval al een paar thema’s. Voorgangers hebben zich bereid verklaard volgend seizoen een viering rond hun thema van dit jaar te willen doen.

Samen leven en vieren zal volgend jaar ook weer centraal staan. Ik hoop dat we dan weer ontspannen bij elkaar kunnen komen. Samen leven is een levensbehoefte, naast elkaar ontmoeten en samen vieren. We kunnen het gespreksthema “is alleen kennis macht” organiseren, mogelijk kunnen we de viering van het begin van de shabbat bij iemand thuis opstarten.

We kunnen weer.....

We willen weer samen leven en dat gaan we weer doen ook. Hoe? Daar komen we samen wel weer uit.

Wouter den Ouden

In gesprek met: Marja Griffioen

In februari had ik het genoegen met Marja Griffioen een gesprek te voeren over haar jarenlange betrokkenheid bij het OIG en “hoe dat zo gekomen was”.

Marja woont met echtgenoot Pieter en hun twee zoons al lang in Goverwelle en met haar karakter en belangstelling is het niet verwonderlijk dat zij al heel lang betrokken is bij het OIG: sinds de pionierstijd, toen de vieringen nog in de Goejanverwelle-school aan de Middenmolenlaan werden gehouden. Het OIG heeft vele woningen gehad en Marja heeft ze allemaal meegemaakt. Vele malen was zij voorganger in een van de vieringen.



Na de middelbare school werkte zij in de verpleging en werd leerlingenbegeleider. Op haar vijfentwintigste voelde zij dat er een gebied was waarvan zij veel meer wilde weten en Marja ging de HBO-opleiding theologie doen. Deze opleiding beantwoordde zeer aan haar interesses, ze genoot van het verwerven van kennis op het gebied van theologie en spiritualiteit.

En zij wilde ook wel degelijk haar enthousiasme en haar kennis met anderen delen en toen haar een keer gevraagd werd om voor te gaan, ging ze enthousiast in op dat verzoek. Marja herinnert zich nog levendig dat ze zonder zorgen of ze het wel zou kunnen, te werk ging. Ze zette haar preek achter elkaar op papier, heel onbevagen, zoals ze zelf zegt. De overweging had als thema de parabel van de wijze en de dwaze maagden en Marja trok de conclusie dat je altijd een lichtje bij je moest hebben. Er waren destijds nog veel kleine kinderen bij de vieringen, Ans Besteman speelde een belangrijke rol bij die jonge bezoekers. Marja's boodschap over de lichtjes werd ernstig aangehoord.

Eenmaal afgestudeerd als theoloog beseftte ze dat ze, hoewel ze veel heeft geleerd van haar opleiding in de verpleging, toch blij was dat ze ook haar beschouwende en cognitieve kant meer had ontwikkeld.

Marja voelt zich zeer thuis bij het OIG. Als het enigszins kan, bezoekt ze de vieringen en ze ervaart het als een gemis dat we door COVID-19 geen fysieke vieringen meer kunnen houden op dit moment. Marja : “Ik laad me op bij het OIG en vooral als ik deelneem aan een voorbereiding voel ik energie en inspiratie.” Zij waardeert het dat er ruimte is om buiten de kerkelijke paden te zoeken hoe je tegen allerlei opvattingen aan zou kunnen kijken. De aan het OIG gelieerde meditatiegroep brengt haar ook veel, ze beschouwt het als een enorme verrijking dat ze daar heeft leren mediteren, dat helpt haar soms bij moeilijke situaties in haar werk.

We praten nog wat door over Marja's werkend leven, als afstudeerrichting koos zij pastoraat. Ze werd gevraagd in de gemeente Hazerswoude, die vacant was, om samen met een emeritus predikant de kerk te steunen totdat er een nieuwe predikant benoemd was. Marja zegt dat ze hiervan veel heeft geleerd en dat toen de basis is gelegd voor haar latere kerkenwerk. Ze deed met plezier jeugdwerk, gaf catechese, bereidde met een team jeugddiensten voor.

De leuke kant van haar werk vindt Marja de afwisseling, de contacten, sleur ervaart ze bij deze manier van werken helemaal niet. Pastoraal werk deed ze zes jaar in Rotterdam, ze werkte in Vlaardingen en nu in Nootdorp. Haar takenpakket omvat onder andere bezoeken, gespreksgroepen leiden en uitvaarten verzorgen.

In deze tijd van sterfte door het virus moet Marja wel vaker een afscheidsbijeenkomst verzorgen, ook soms voor een gestorvene die geen lid van een kerk was. Zij ziet het als haar pastorale taak om in zo'n geval altijd te doen wat ze voelt als haar opdracht. Ik vroeg haar: “voel je je dan geen ‘gelegenheidsdominee’ in zo'n situatie”, maar Marja ervaart dat helemaal niet zo.

Marja vertelt ook nog dat zij toen ze verpleegkundige was, natuurlijk ook geconfronteerd werd met zeer ernstig zieke mensen, ze ervaart dat wel als ondersteunend bij ziekenbezoeken.

Wij besluiten het gesprek met de constatering dat alles wat je leert wel op een of andere manier steunend is voor een beroep dat je later uitoefent. Ik denk dat de gemeente waar Marja haar pastorale taak vervult, wel erg blij met haar zal zijn.

Magda van Roon

Gedicht: Laat ons verandering zijn

In het 40-dagen boekje "Bezinnend op weg naar Pasen" van de Sint Jan de Doperparochie kwam ik een tekst tegen waar ik zeer door werd geraakt. Ik vind het een prachtige leidraad:

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander ten onder gaat.

Laat ons geen groei noemen
waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen,
waar een ander het recht ontnemt
zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de minste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zijn.

De financiën

De kascontrolecommissie heeft de jaarstukken van 2019 goedgekeurd. Dat is goed nieuws. Over 2020 moeten we nog naar de jaarstukken kijken, maar die zullen er ongetwijfeld heel anders uitzien. Op jaarbasis maar enkele vieringen, maar die in Concordia zijn wel duurder dan in de Berk. Er waren natuurlijk op jaarbasis maar weinig andere uitgaven, maar we konden ook maar weinig besteden aan de goede doelen die we andere seizoenen steunen. Dat is heel spijtig.

Onze penningmeester Sandra Damen had al eerder aangegeven te willen stoppen. We hadden ook al gemeld dat we een opvolger gevonden hadden, maar die opvolging is niet doorgegaan. Gelukkig heeft Sandra ook in 2020 nog de kas beheerd. We hebben ondertussen ook een nieuwe penningmeester gevonden. Irene Smits zal deze klus van Sandra overnemen, zodra we vanwege de Corona-beperkingen tot een overdracht-overleg kunnen komen.

Irene is naar OIG-begrippen nog jong; ze is van 1960. Zij woont samen met Marco en heeft 2 zonen. Van 1987 tot 2020 heeft ze voor Sodexo (een facilitaire dienstverlener) gewerkt, waarvan de laatste 16 jaar als Business Controller. Zij houdt van briden, koken, lezen en reizen.

Tenslotte hebben we besloten dat het OIG over zal stappen naar een andere bank. Gelijk met de overdracht naar de nieuwe penningmeester zullen we waarschijnlijk overstappen naar de ASN-bank, omdat het ethisch bankieren voor deze bank belangrijk is. We hebben ook overwogen naar de Triodosbank over te stappen, maar daar waren de jaarlijkse kosten voor ons te hoog. We zullen het nieuwe rekeningnummer uiteraard tijdig laten weten aangezien we, zoals u weet, afhankelijk zijn van giften.

Paul Prieckaerts



*Door beklemming en kilte
naar vrijheid en warmte.*

Meditatiegroep ook in coronatijd actief

Al bijna een jaar komt de meditatiegroep niet meer bij elkaar in het klooster in Haastrecht. Toch ontmoeten we elkaar elke maand. Niet fysiek maar digitaal.

Met de hulp van Bart Been zien we elkaar nu via Google Meet op de computer. Heel fijn dat dit mogelijk is.

De ontmoetingen hebben dezelfde opbouw als in het klooster. Twee deelnemers bereiden de meditatie samen voor. Een meditatie duurt ca. 20 minuten. Vooraf is er muziek en een ontspanningsoefening. Ook wordt er een gedicht of tekst voorgedragen, die past bij het kerkelijk jaar of de actualiteit waar we nu mee te maken hebben.

Voor deelnemers betekent de meditatie naast de ontmoeting vooral een rustpunt en moment van bezinning. Tot jezelf komen en herkenning vinden bij anderen die gelijke ervaringen en verlangens hebben.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt om deel te nemen aan de meditatiegroep?

Informeert u dan bij:

Wouter den Ouden (secretaris),

Telefoon: 0182 – 581 847

Mail: oig@xs4all.nl

Zoeken naar religie

Wat is religie eigenlijk? Dat blijkt al meteen moeilijk te beantwoorden want in ieder geval niet eenduidig. Ik houd het maar even op:

"De verbinding beleven van een betekenisvolle waarde buiten en in jezelf".

Theoloog Ruard Ganzevoort vindt, dat religie een van de mooiste maar ook een van de gevaarlijkste cultuuruitingen is, die we hebben. Er wordt inderdaad op dat vlak nogal wat gewedijverd en gevochten.

Sommige mensen richten zich met geheel hun aandacht en gevoel op één onderwerp en beleven daar de zin van hun leven in. Zoals muziek of sport. Dat kan lijken op een vorm van religieuze beleving. Zoals anderen daar een vorm van godsdienst voor kiezen. Tot aan het fanatieke aan toe. Het geeft een spirituele waarde die essentieel kan zijn voor het welzijn. In onze westerse wereld denken we meestal aan de monotheïstische religies wanneer we over dit onderwerp praten. Er is een god, ergens. Of er is een god in jezelf. Om die god herkenbaar te maken krijgt deze menselijke eigenschappen. We geven god een menselijke gedaante. Zelfs de meest toegewijde gelovigen spreken in meerderheid over god alsof het gaat om iemand die ze op straat tegen zouden kunnen komen. God wordt met menselijke eigenschappen beschreven zoals goed, liefdevol, wreed of jaloers, vergevingsgezind en beschermend. We projecteren menselijke eigenschappen op een hogere macht om geborgenheid en zin te zoeken die we als mens zo hard nodig hebben. We creëren een bovenmenselijk wezen, een 'iets', waar we ons bestaan aan legitimeren en zo wordt dat een religie.

Is daar dan alles mee gezegd? Er is een grote verscheidenheid aan beleving en navolging als het om het begrip 'god' – of 'God'- gaat. Religie kent niet een definitie. Als er voor het beschrijven van religie gekozen wordt voor het handboek Bijbel, dan al is er sprake van een grote diversiteit. Aan de ene kant de van kaft tot kaft gelovers. Aan de andere kant zij die de symboliek van waarde vinden maar de historische waarde gering. Anderen beschrijven met overtuiging de evolutie en schetsen een beeld van een Adam en Eva, die daar in pasten. Zij waren als vroege mensen jagers-verzamelaars en leefden waarschijnlijk in een grot. Zij hadden er geen idee van dat de Bijbelschrijvers hen Adam en Eva zouden noemen. Die eerste mensen kwamen voort uit een ontwikkelingsproces wat tussen de 300.000 en 200.000 jaren vóór onze jaartelling ligt. In dat proces ontwikkelden mensen zich, ze gingen rechtop lopen en ze kregen bewustzijn. Dat bewustzijn heeft geleid tot het besef dat wij ergens vandaan komen en er een reden voor ons bestaan zou kunnen zijn.

Wij zijn 'verstandige' wezens geworden die er vergaande theorieën op na kunnen houden over een Almachtige Schepper en hoe deze alles bestuurt.

Met dat verstand worden religie en spirituele beleving op vele manieren vorm gegeven. Zoals gezegd: er is daarvoor al helemaal geen consensus. De verschillen zijn heel groot. Denken wij. Maar is dat wel zo? Of beperkt zich dat alleen tot die uiterlijke vormen?

Madame Blavatsky, oprichtster van de theosofie, noemde alle traditionele religies "stralen van dezelfde zon". Achter alle verschillende uiterlijke vormen schuilt een eeuwige universele waarheid. Hoe je het ook noemt – het hogere Zelf uit de theosofie, het Goddelijke zijn van de gnostici, de Boeddhanatuur, of de innerlijke vonk die als authentieke goddelijke kern in ieder mens aanwezig is, alles ademt zin en betekenis.

Religie kent geen begrenzingen, de mens weet niet waar die zouden (kunnen) zijn. Dat maakt religie bevrijdend. Wat je ook doet, op welke manier je ook gelooft in een Hogere Macht, het is jouw authentieke manier.

Geloven in een paradijs, een slang en de heilsboodschap, is voor velen troost en zin van het bestaan. Geloven in een oerknal en de door ons niet te bevatten sturing door een Opperwezen en een evolutionair proces waarin alles betekenis heeft, kan mensen houvast geven.

De mens is vrij om te leven en te beleven. Te geloven en te ongeloven. Dat kan en mag je iemand niet afnemen. Om met een variant te spreken: Wat u bezit en diep gelooft, mag ook van de ander niet geroofd.

Verbonden aan de naam God blijft voor ieder de beleving en betekenis persoonlijk. Bekijk de hierna weergegeven namenopstelling. We hebben bij verschillende namen meestal heel verschillende geloofsverbindingen en gevoelswaarden.

Welke spreekt u/jou aan? En waarom? Reageer naar onderstaand mailadres. Wij zullen in een volgende uitgave van Oecuwelle daar verslag van doen (anoniem). Mail naar secretaris Wouter den Ouden : oig@xs4all.nl

Klaas Goudriaan

bronnen: Over religie (Volzin), Ruard Ganzevoort- Oer, Corien Oranje e.a.- God. Een menselijke geschiedenis, Reza Aslan.

Vader

ALMAGHTIGE

HOEKSTEEN

Vriend

Onnoembare

moeder

Herder

Heer

Beschermmer

LICHT

Onbekende

Geest

Verlosser

Lam

Bron

wijnstok

onzekerheid

voorbeeld

Waar

Heere

Liefde

?

naast

BEDREIGING

ongrijpbare

Het Weideklooster

Het Weideklooster is een project van Joyce Schoon en Mariëtte Sneep. Uiteindelijk moet hun initiatief leiden tot een landelijke duurzame plek worden om op adem te komen en zorg te dragen voor de aarde, met een kapel, een voedselbos en een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zolang er nog geen eigen plek is, zijn ze alvast begonnen met bezinningsactiviteiten in het groen, op het snijvlak van zorg voor de aarde en spiritualiteit. Zoals de maandelijkse mijmerwandelingen. Ze lopen dan (een deel) in stilte, luisteren onderweg naar livemuziek en laten zich inspireren door het jaargetijde en teksten uit christelijke bronnen. De Protestantse Kerk Gouda steunt dit pioniersproject. Het zoeken is nog naar meer fondsen en een geschikte locatie.

Meer informatie kun je vinden op www.weilandklooster.nl

Paul



Raad van Kerken

De crisis bleef ook binnen de Raad van Kerken niet zonder gevolgen. De vliegende start die de nieuwe voorzitter, Paul Buis, in gedachten had, is niet helemaal gelukt. Het Vrijheidsfestival in de St. Jan, uitgesteld naar mei 2021, gaat weer niet door. Het goede nieuws is dat enkele onderdelen daarvan terecht zullen komen in het programma van het feest ter gelegenheid van 750 jaar Gouda in 2022. Wordt vervolgd.



Inmiddels zijn alle kerken overgegaan op online-diensten, wat in ieder geval iets is (jammer dat het OIG daarvoor niet de mogelijkheden heeft!). Ondertussen wordt er hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal kerken dat lid is van de Raad. Dat zal in dit jaar zeker worden gerealiseerd. Dat is mooi en ook nodig, samen sterk!

Verder zijn er gelukkig wel heel wat activiteiten georganiseerd in de veertigdagentijd: oecumenische vespers in de St. Jan en in de Westerkerk; een Goudsepassie stadswandeling; en op Stille Zaterdag, 3 april, lezing van het hele Marcus-evangelie door mensen van alle kerken. Ook heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Kerken meegedaan aan het Klimaatalarm op 14 maart (onder strikte corona-voorschriften).

Inmiddels worden ook plannen ontwikkeld voor de Gouwe Momenten voor de zomermaanden. Het idee is dat het niet langer kleine kerkdienstjes moeten zijn, maar meer momenten van rust met stilte en muziek. Fijn dat er nieuwe mensen zich hebben gemeld om dit op poten te zetten!

Op de site van de Raad van Kerken kunnen jullie alles vinden over de oecumenische activiteiten in Gouda : www.rvkgouda.nl
Annemarie

Eenzaamheid en coronatijd

Wij leven in een tijd waarin we soms met verwarrende zaken te maken krijgen. De coronacrisis raakt ons allemaal. Mensen die extra kwetsbaar zijn lopen soms grote risico's als ze besmet raken.

Maar er is ook een groep mensen die het om andere redenen in deze tijd erg moeilijk heeft. Wanneer mensen minder contacten hebben, of wanneer zij bijvoorbeeld ouder zijn en er weinig of niet meer op uit gaan, door ziekte of angsten geen andere mensen meer (willen) ontmoeten, kan het gebeuren dat de eenzaamheid toeslaat.

Humanitas is dan een van de organisaties die daar op reageert en zoekt naar mogelijkheden om hulp te bieden. Er wordt dan gezocht naar een vrijwilliger die op regelmatige tijden zo iemand bezoekt om te ondersteunen en zo mogelijk te activeren. Het uitgangspunt is "Met elkaar tot een betere zingeving en kwaliteit van leven komen".

Als coördinator van Humanitas "Samen Optrekken" probeer ik om dergelijke koppelingen tot stand te brengen. Het kennismaken met nieuwe hulpvragers alsmede de introductie van nieuwe vrijwilligers is vaak arbeids- intensief. Vrijwilligers krijgen bij aanvang een basiscursus en worden blijvend ondersteund.

De problematiek is heel divers. Denk aan echtscheiding, ontslag, verlies van geliefde, contactarm of ongeneeslijk ziek. Ook emotionele eenzaamheid: niet in staat zijn tot het onderhouden van zinvolle contacten, of door psychische kwetsbaarheid of fysieke beperking. De coronabeperkingen hebben voor een extra aantal eenzame en angstige mensen gezorgd.

Er zijn veel vrijwilligers nodig om alle aanvragen te kunnen beantwoorden. Spreekt dit u / jou aan, (of wilt u zelf ondersteuning) neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.

Wij heten u van harte welkom in ons prachtige team!

Will Goudriaan
Humanitas Midden Holland
"Samen Optrekken"
06-2363 7274
humanitaswill@kpnmail.nl



Voor meer informatie over het
Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG)
kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78
2807KB Gouda Tel. 0182-5818 47
Mail: oig@xs4all.nl Internet: www.oiggouda.nl

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren
van geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier.
U bent van harte welkom!

In verband met de corona
voorschriften houden wij
onze vieringen vooralsnog
in Concordia, Westhaven 27.
Dat kan alleen als de
voorschriften dat toelaten.
Kijk op onze website, of
bel met de secretaris.
U kunt u ook opgeven voor
onze maandelijkse mailing !



Het OIG is afhankelijk van giften. Uw financiële bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld.
Rek. nr. NL57 INGB 0003 5634 53 t.n.v. OIG Gouda