



Oecumensch
Initiatief
Gouda

Beste geïnteresseerde in het OIG,

Heimwee kun je hebben naar iets wat je vreugde en verdieping bracht, maar wat er niet meer is. De manier waarop we noodgedwongen al lange tijd rekening moeten houden met de manier waarop we fysiek met elkaar omgaan, kan soms dat heimwee naar de zo vertrouwde vieringen in De Berk te weeg brengen. Met Pinksteren vieren we het feest van de Geest. In het gedicht "Vuurtongen" lees je dat de Geest al in elk mensenkind aanwezig is. Het is mooi je te realiseren dat we in die geest toch in verbondenheid bij elkaar kunnen zijn. Niettemin zijn wij ook maar mensen en we hopen dat we over niet al te lange tijd op de voor ons zo prettige manier elkaar zullen kunnen begroeten in De Berk of in Concordia, daarom: tot ziens!

Wij wensen u goede pinksterdagen.

**In verbondenheid met een warme groet,
namens de Kerngroep van het OIG
Willeke Vos**

VUURTONGEN

**Waarom zouden wij nog vragen om
het zenden van uw Geest terwijl
het Pinksterfeest laat horen dat de
Geest reeds is geboren in elk mensenkind**

**Geestesvuur dat vlamt als tongen
boven ieders hoofd.
Al eeuwenlang bezongen,
raakt nimmer uitgedoofd.**

**Dat wij elkander schenken
aanvuring van de Geest,
geloof en hoop en liefde
de liefde 't allermeest**

- Frits Koning -