



Oecuwelle

***Informatieblad
van het Oecumenisch Initiatief Gouda***

Uitgave najaar 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord	p. 3
Overzicht thema's	p. 4
In gesprek met: Tjits Wattel	p. 6
Gedicht: Zo vitaal	p. 8
Hoe gaat het OIG in de vieringen om met de Corona-maatregelen?	p. 8
Financiën	p. 9
Meditatiegroep	p. 11
Aandachtig leven	p. 12
Raad van kerken Gouda	p.14

Kerngroep

Klaas Goudriaan	wkgoudham@compaqnet.nl	0182 516583
Magda van Roon	magdavanroon@hetnet.nl	0182 362757
Annemarie Wolters	woltersenmebius@kpnmail.nl	0182 529034
Wouter den Ouden	oig@xs4all.nl	0182 581847
Willeke Vos	hpvos@xs4all.nl	0182 511655
Paul Prieckaerts	p.prieckaerts@hccnet.nl	0182 570971
Lia Sevenhoven	liasevenhoven@online.nl	0182-537967

Voorwoord

Het zijn vreemde tijden. Grote delen van de wereldbevolking zuchten onder beperkingen in verband met het Corona-virus. Beperkingen niet alleen wat betreft internationale reizen of zakelijke contacten, niet alleen in de horeca of op werk of school, maar ook, vooral ook in het verkeer tussen mensen onderling. Contact op afstand, geen bezoek aan familie of vrienden in verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen. Op het hoogtepunt van de nationale lockdown bijna niemand op straat.

Veel mensen hebben het daar heel moeilijk mee, en dat is niet vreemd. Vooral jongeren, die in het algemeen minder geraakt worden door dit virus, maar het wel kunnen overbrengen, voelen zich ernstig beperkt in hun vrijheid. Maar ook ouderen deed de lockdown terugdenken aan nog donkerder tijden, zo'n 75-80 jaar geleden.

Zelfs kerken, traditiegetrouw plaatsen waar men in nood troost en steun zoekt, konden deze troost en steun niet bieden want moesten gesloten blijven. Mensen konden niet samen rouwen of trouwen, iedereen stond er bijna alleen voor, soms verplicht in thuisquarantaine. En veel mensen kennen mensen die getroffen zijn door het virus zelf, en nog moeten worstelen om hun gezondheid weer terug te krijgen.

Wat ik zelf, denk ik, het allermeest gemist heb, is de mogelijkheid om iemand vast te houden, te omarmen. Niet eens zozeer om lief te hebben, maar om steun, troost en kracht te bieden bij boodschappen van verdriet, verlies of ernstige ziekte. Je voelde je in deze tijd nog machtelozer dan je soms al bent als iemand die je na staat het zo moeilijk heeft.



Ook het Oecumenisch Initiatief heeft te maken met Corona. Voor zover wij als Kerngroep weten niet rechtstreeks met ernstige ziektegevallen in onze kringen. Maar we hebben wel de vieringen van april, mei en juni moeten schrappen, we hebben online vergaderd. We hebben gezocht naar mogelijkheden om toch samen te blijven geloven in en werken aan een

betere wereld en elkaar daarbij tot steun te zijn. Wij hebben na wat zoeken een ruimte gevonden waar we op gepaste wijze kunnen vieren en ontmoeten. Daar kunnen we deze maanden de draad weer oppakken. Op verschillende plaatsen in deze Oecuwelle zult u Corona weer tegenkomen. Het kan ook niet anders: Corona bepaalt wereldwijd de agenda, dus ook de onze.

Wij hopen dat u het ook aandurft om ons en elkaar, net als op 6 september jongstleden, weer te ontmoeten in onze vieringen en daar samen de kracht te vinden om deze stormen te doorstaan. Tot ziens in de Grote Zaal van Concordia.

Paul Prieckaerts

Vieringen in het seizoen 2020-2021

Wat een teleurstelling was het dat alles waarop wij ons hadden verheugd, niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. Concerten, feestjes, verjaardagen, vakanties... alles moest worden afgezegd. Uiteraard ook onze OIG-vieringen.

Maar na de eerste schrik hebben we met elkaar gekeken wat we nog wel konden doen. Dat was niet veel, behalve via de mail contact houden. We draaiden een speciale corona-Oecuwelle. We hopen dat jullie daarvan hebben genoten.

Maar nu zijn we een stapje verder en in september konden we een Taizé-viering houden, niet in De Berk, maar in Gebouw Concordia, Westhaven 27. Dat is goed bevallen en daarom blijven we daar voorlopig. Er is genoeg ruimte om op 1,5 meter afstand te zitten, we kunnen na afloop genieten van een kopje koffie en thee en we kunnen met elkaar in gesprek gaan. Zingen kan niet, maar daarin voorziet een zanggroepje en de bezoekers kunnen mee neuriën. De aanvangstijd is zoals altijd, 16.30 uur. We zijn blij dat zo de continuïteit van onze vieringen is gewaarborgd. Het jaarthema is **Samen leven**. Alle vieringen belichten een aspect hiervan.

Op **1 november** is ons thema -hoe kan het anders?- “Mensen van voorbij”. Mensen die niet meer bij ons zijn, leven in onze persoonlijke of collectieve herinnering voort, heiligen, leraren, familie en vrienden. Mensen ervaren hen soms als zeer concreet en dichtbij. Ineke Polet zal voorgaan in deze viering. We zijn blij met haar medewerking!

Op **6 december** gaat het over “Samen delen”. Delen is een belangrijk aspect van geloven. Aalmoezen aan de armen geven is één van de pijlers van de islam; ook in de christelijke traditie is dit belangrijk. Binnen het OIG wordt “delen” op verschillende manieren gevierd. Het is nog niet bekend wie op deze zondag onze voorganger is.

En dan zijn we in het jaar 2021 gekomen. Hoe zal de wereld er dan uitzien? De Kerngroep heeft inmiddels besloten dat de **traditionele januarilezing, gepland op 10 januari 2021 niet kan doorgaan**. De ontwikkelingen rond het Corona-virus maken dit onmogelijk. De lezing zal vervangen worden door een viering, waarschijnlijk onder dezelfde titel. Paul Buijs, de nieuwe voorzitter van de Goudse Raad van kerken zal de overweging verzorgen. De viering van **7 februari 2021** zal worden geleid door Liny Bosland. Het onderwerp is dan “Jij doet ertoe”. Eenzaamheid en “voltooid leven” zijn signalen dat mensen het gevoel hebben er niet meer toe te doen. Hoe maken we duidelijk dat zij worden gekend? Iedereen is waardevol. Fijn dat Liny ook weer mee wil doen.

Op **7 maart 2021** is het thema “Er zijn voor elkaar”. Vrijwilligerswerk is een hoeksteen van de samenleving. Wij kunnen het als een opdracht ervaren onze talenten zonder beloning te gebruiken om anderen te helpen. Bovendien is dat ook fijn voor onszelf!

En dan zitten we al helemaal in het voorjaar van 2021. Laten we hopen en misschien bidden dat de wereld er dan beter uitziet dan nu! We hopen jullie te begroeten in Concordia en misschien later weer in De Berk. Van harte welkom, bij de vieringen en ook bij de voorbereidingen!
Annemarie

In gesprek met: Tjits Wattel

Als er ineens een onbekende, duidelijk geïnteresseerde nieuwe bezoeker bij een van de vieringen in De Berk aanwezig is, zijn we benieuwd hoe deze persoon ons heeft gevonden en wat de beweegredenen van haar of hem zijn om ons op te zoeken.

Al zo'n twee jaar zien we onder de trouwe bezoekers deze vriendelijke en vrolijke dame en inmiddels weten we ook dat zij de bridge-partner van 'onze' Paul is, maar hoe is dat nu gegaan?

Tot mijn genoegen vond Tjits Wattel het goed als ik haar een keer zou komen interviewen, zodat we eens wat nader konden kennis maken. Ik werd hartelijk ontvangen door Tjits in een heel gezellige kamer en ons gesprek begon al in de hal en voelde niet als een interview, maar als een fijne ontmoeting.

Ik vroeg aan Tjits uit wat voor 'nest' zij kwam en dat nest bleek in Friesland te liggen en gereformeerd te zijn, met alle rituelen die daarbij horen: met het hele gezin twee maal per zondag naar de kerk, meer Johannes de Heer dan Huub Oosterhuis.

Het gezin Wattel verhuisde naar Den Haag, aanvankelijk tot spijt van de toen vijftienjarige Tjits. Maar toen ze daar haar latere echtgenoot Cees



ontmoette, lid van de gereformeerde jongelingsvereniging, is die spijt wel overgegaan en bovendien leerde Tjits in haar huwelijk met Cees, die militair was, wel om te wennen aan een nieuwe omgeving en zich daar ook prettig te voelen.

Na de middelbare school volgde Tjits een opleiding tot analiste, zij werkte op het geologisch laboratorium van Shell en deed onderzoek op de palynologische afdeling van Shell, waar zij meewerkte aan onderzoek naar

pollen. Zij vond dat werk heel boeiend, maar toen ze ging trouwen, moest ze ontslag nemen. Maar Tjits vond altijd wel iets waar ze haar talenten kon gebruiken, als voorzitter van de vrouwenbond in Swartbroek tot en met het beheren van de gelden van een vereniging.

Bovendien is zij een enthousiast bridger, en dan hoor ik hoe zij in contact is gekomen met het Oecumenisch Initiatief. Als Tjits en Paul afspraken wilden maken om te gaan bridgen, viel het Tjits op dat Paul vaak iets in zijn agenda had wat te maken had met een Initiatief. Ze zou Tjits niet zijn als ze niet gevraagd had wat dat voor Initiatief was.

Paul, als een goed representant van het OIG, vertelde haar het een en ander en Tjits die ervaren had hoe goed je met Paul kon praten, is naar de vieringen gekomen en voelt zich thuis.

Zij heeft, door de frequente verhuizingen, nogal wat kerkgenootschappen bezocht maar was, ook in haar jeugd, kritisch over wat zij hoorde. Dat was al zo toen ze belijdenis ging doen; ze stelde haar dominee veel vragen waar hij soms geen antwoord op kon geven. Tjits maakt, ook in gesprekken met haar helaas onlangs overleden echtgenoot, het onderscheid tussen de kerk als instituut en de kerk als gemeenschap van mensen die er voor elkaar zijn.

Het gezin Wattel bezocht, toen ze in Limburg woonden, ook de katholieke kerk. En als de kerkdienst te vroeg begon, of als de kerk te ver weg was, werden er cantates gedraaid. Ruimdenkend is Tjits altijd geweest.

Als lidmaat van de PKN-kerk 'De Veste' waardeert zij de contacten die ze daar heeft, met haar Cees bezocht ze ook wel de koffie-ochtenden, het spijt haar dan ook dat het Corona-regime deze bijeenkomsten tijdelijk onmogelijk maakt.

Bij het Oecumenisch Initiatief waardeert Tjits de openheid, het niet-dogmatische en de zoekende manier van denken. Ze voelt ook de betrokken manier waarop de bezoekers van het OIG met elkaar omgaan. Toen ik afscheid nam, had ik het fijne gevoel dat het OIG er een heel prettige bezoekerster bij had gekregen.

Magda van Roon

Gedicht: Zo vitaal

Geen zomer meer,
herfst –

wéér een seizoen,
weer een kans
om mens te zijn,

mens zo lichamelijk,
zo aards
als je geschapen
bent.



Mens zo breekbaar,
zo vergankelijk,

mens zo weerbaar,
mens zo vitaal.

Hans Bouma

Hoe gaat het OIG in de vieringen om met de Corona-maatregelen?

Uiteraard proberen we in het OIG tijdens de vieringen de Corona-maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Tenslotte behoren (bijna) alle bezoekers in ieder geval wat betreft hun leeftijd tot de risicogroepen en we zouden niet willen dat het virus binnen en door het OIG verder verspreid wordt.

Allereerst was de gezellige, fijne zaal in De Berk te klein voor vieringen. We konden met de beste wil van de wereld niet genoeg mensen op een veilige manier in deze ruimte plaatsen. We zijn daarom sinds september uitgeweken naar de Grote Zaal van Sociëteit Concordia, Westhaven 27, dezelfde zaal waar we elk jaar onze januari-lezing houden. In deze zaal is het geen probleem om stoelen zo te plaatsen dat alle aanwezigen de

minimale onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen aanhouden. Natuurlijk is de zaal anders dan we gewend zijn, maar we zijn blij dat we op deze manier goed afstand kunnen houden en vieringen mogelijk zijn. Bij binnenkomst kunnen de handen met een desinfectans ontsmet worden.

Samenzang is momenteel niet mogelijk. In de septemberviering hebben we dit vervangen door 4 voorzangers. De andere aanwezigen mogen dan wel mee neuriën, maar niet zelf zingen. Dat is wel wennen. En soms moet je je echt inhouden als een lievelingslied gespeeld en gezongen wordt.

In de meeste vieringen elders wordt na afloop geen koffie of thee gedronken omdat iedereen dan toch elkaar weer teveel opzoekt voor een gesprek. Wij serveren de koffie en thee op de plaats waar iedereen nog zit. We vragen iedereen ook om op zijn of haar plek te blijven zitten en gesprekken te beperken tot de mensen in de directe omgeving, uiteraard nog steeds op gepaste afstand. Grote tafels tussen de stoelen maken het afstand houden ook eenvoudiger.

Mocht u nog zaken missen waardoor wij onze vieringen nog meer Corona-proof kunnen maken, dan hopen we dat u dat laat weten, zodat we de veiligheid nog verder kunnen vergroten.

Wij denken wel dat we op deze manier de veiligheid van de aanwezigen zoveel mogelijk garanderen en hopen u ook weer te ontmoeten bij onze vieringen.

Paul Prieckaerts

De financiën van het OIG

Zoals Corona invloed heeft op allerlei aspecten van het leven, zo heeft het zelfs invloed op de financiën van het OIG. Doordat er geen vieringen waren, waren er geen collecteopbrengsten, maar ook geen uitgaven. Helaas waren er daardoor ook geen bijdragen voor doelen die wij normaal willen steunen vanuit de collecteopbrengst.

Door de lockdown was het ook nog niet mogelijk het boekjaar 2019 af te sluiten zoals dat hoort. Er is nog geen kascontrole geweest, dus de penningmeester kan formeel nog niet gedechargeerd worden. De kascontrole komt er echter op korte termijn aan en in de voorjaars-Oecuwelle zullen we naar verwachting ook de cijfers over 2019 kunnen publiceren, misschien wel gelijk met die van 2020 (al ben ik nu misschien te optimistisch).

We kunnen gelukkig weer vieringen houden, al moeten we daarvoor uitwijken naar de veel grotere zaal bij Concordia. We zijn blij dat we die mogelijkheid hebben, maar de kosten zijn hoger dan voor onze 'thuiszaal' in de Berk. We zijn blij dat onze reserves deze extra kosten toelaten, maar mocht u willen bijdragen in deze extra kosten, dan kunt u dat doen op ons rekeningnummer NL57 INGB 0003 5634 53, t.n.v. penningmeester OIG, Gouda. Het OIG is tenslotte afhankelijk van giften voor het bestrijden van onze kosten.

Sandra Damen is sinds 2014 penningmeester van het OIG (en daarnaast ook redacteur van Oecuwelle). Zij heeft aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap, niet alleen omdat zij in het dagelijks leven wat verder van het OIG is komen te staan, maar ook omdat haar baan in het onderwijs meer tijd vraagt dan te voren. Zij heeft in die jaren uitstekend onze financiën onder haar hoede gehouden, ondanks de problemen die onze huisbankier wel eens veroorzaakte (overigens niet over onze kredietwaardigheid!).

De Kerngroep van het OIG heeft een tijd rond gekeken om een opvolger voor Sandra te vinden, maar gelukkig hebben we iemand gevonden. We zullen hem voorstellen in het voorjaarsnummer van Oecuwelle. Intussen willen we Sandra heel hartelijk bedanken voor alles wat ze, als penningmeester, maar ook daarbuiten, in al die jaren voor het OIG heeft gedaan. De Kerngroep zal, na de daadwerkelijke overdracht van de financiën, op gepaste wijze nog afscheid van onze penningmeester nemen.

Paul Prieckaerts

Meditatiegroep

Ook de meditatiegroep kon vanaf het voorjaar, vanwege de maatregelen rondom de corona, fysiek niet meer in het klooster bij elkaar komen. Dankzij Bart Been is het gelukt om via Google Meet de meditatie online te laten plaatsvinden. Het was fijn dat wij als meditatiegroep in deze onzekere periode met elkaar in contact zijn gebleven. Zondag 11 oktober zouden wij elkaar weer fysiek in het klooster in Hekendorp ontmoeten (op anderhalve meter). Gezien de ontwikkelingen, rondom het coronavirus hebben we opnieuw moeten besluiten om de meditatie online te laten plaatsvinden.

De bijeenkomsten kennen een duidelijke structuur. Hierin staat de meditatie van 20 minuten centraal. Deze wordt vooraf gegaan door muziek, ontspanning en tekst. De bijeenkomsten betekenen voor veel deelnemers een rustpunt in jachtige tijden. In stilte thuiskomen bij jezelf en herkenning vinden bij anderen, die hetzelfde verlangen kennen. Je toevertrouwen aan de Eeuwige, die met jou deze weg gaat

Is bij u na het lezen van dit artikel uw interesse gewekt en wilt u ook eens afstand nemen van alle dingen die we moeten, van anderen of van onszelf?

Informeert u dan bij:

Wouter den Ouden (secretaris),
Telefoon: 0182 – 581 847
Mail: oig@xs4all.nl



Aandachtig leven

In het midden oosten, met name in India in het Hindoeïsme ontstonden de teksten van de Bhagavad Gîtâ (BG) als onderdeel van zeer omvangrijke wijsheidsgeschriften. Deze religieuze boeken zijn ontstaan eeuwen voor onze jaartelling; de BG dateert van 3000 v.Chr. of nog eerder. Bhagavad Gîtâ betekent *Lied van de Heer* en is een essentieel deel van spirituele geschriften, zoals in de Bijbel de bergrede wel gezien wordt.

Tot op de dag van vandaag wordt de BG gebruikt om te bezinnen, te leren en te discussiëren over levenswijsheid en de betekenis van God of het goddelijke in het persoonlijke leven. Groten uit de geschiedenis hebben inspiratie geput uit deze bundel, zoals Albert Einstein.

Mahatma Gandhi heeft zelfs een eigen versie geschreven.

De BG is oorspronkelijk geschreven in het Sanskriet en nu wereldwijd vertaald. Het is best moeilijk om de betekenis van de teksten (shloka's) te doorgronden en daar lering uit te trekken. Veel woorden en lettertekens omvatten meerdere begrippen en vragen om een omschrijving. Dat kennen wij ook: zeg maar eens in één woord wat 'liefde' betekent. Zoals bekend zijn ook heel veel gedeelten in de Bijbel voor meerdere uitleg vatbaar.

Het vraagt een bepaalde instelling om de BG te leren kennen: het vergt geduld, nieuwsgierigheid en je moet je onvoorwaardelijk open stellen.

De BG is een dialoog tussen God en de mens, die een keuze moet maken in de manier waarop hij, trouw blijvend aan het goddelijke, zijn aardse opdracht vervult. Het filosofische daarin is geen theoretische wetenschap, maar een hulpmiddel met als praktisch doel het op harmonische wijze ontwikkelen van een zinvolle levenswijze.

Ik licht een begrip uit de leringen over God en de bewustwording door de mens, namelijk DE GUNA'S. Hoofdstuk veertien, de shloka's 1 t/m 28 vertellen over de drie Guna's. De Guna's behoren tot de wet van de natuur (Prakriti). Zij leggen de vrije geest in alle mensen aan banden.

Zij heten: **Sattva, Rajas en Tamas.**

Deze drie sturen onze gedachten en binden ons aan de geestestoestand waarin wij op zeker moment verkeren. Dat lijkt ongemerkt te gebeuren maar door oefening in aandacht kun je niet alleen waarnemen hoe jouw geestestoestand op een bepaald moment is, maar ook of dat tot vreugde leidt of tot moeite of zorg.

De betekenis van de Guna's is als volgt:

SATTVA: goedheid, lichtheid, harmonie, waarheid, aandacht, zuiverheid, balans.

RAJAS: passie, drift, energie, activiteit, vuur, ondeugd, hartstocht.

TAMAS: duisternis, traagheid, inactiviteit, onwetendheid, somberheid.

Deze drie zijn altijd in de mens werkzaam, in wisselende kracht.

Het is goed je bewust te zijn van hun werking en te streven naar Sattva. Dat gaat niet vanzelf, maar door je te oefenen in bewustzijn over je eigen gedrag, ontdek je hoe ver je soms afwijkt van hoe je als mens bedoeld bent.

Aandachtig leven is van grote waarde, maar vergt veel oefening. Onze geest is onrustig en concentreert zich maar moeilijk op een onderwerp. We hebben een discursieve geest, die voortdurend redeneert.

Een voorbeeld. Op weg naar de supermarkt kom je een bekende tegen.

Die heeft iets te vertellen, jullie hebben een gesprek. Terwijl je luistert

bedenk je (zegt je geest) dat je straks nog even dat-en-dat moet doen. Je

bent niet echt met je volle aandacht bij het gesprek. (Vaak merkt/ voelt de ander dat ook...) Je mist een deel van het verhaal en de ander wordt geen recht gedaan. Je geest redeneert door...

De aandachtige staat van Sattva is door niemand voortdurend vol te houden. De BG leert ons, niet verstoord te worden door de Guna's, maar te oefenen in een neutrale en aandachtige houding. Op die wijze wordt het mogelijk met balans en toewijding in het leven te staan.

Dat betekent beantwoorden aan onze Goddelijke natuur.

Ik wens iedereen veel Sattva toe!

Klaas Goudriaan

Bronnen:

Bhagavad Gita, School voor filosofie;

Bhagavad Gita, de dialoog; E.Mossel,

Religie voor in bed, P.Krijger;

Hindoeïsme, Theo van Leeuwen,

De Bhagavad Gita zoals ze is, Sri A.C. bhaktivedanta Swami Prabhupâda

गीतोपनिषद्

Raad van Kerken Gouda

Eind september neemt pastoor Henk Schoon afscheid als voorzitter van de Raad van Kerken. Paul Buis, lid van de RK-parochie, volgt hem op. Een nieuwe lente, een nieuw geluid..



In de Raad zijn lang niet alle kerken van Gouda vertegenwoordigd. Vandaar dat één van de prioriteiten is, dit te veranderen. Paul heeft hiertoe al gesprekken gevoerd en hopelijk gaat dit iets opleveren. De drie werkgroepen binnen de Raad (ZIN, Dialoog en Vieren) kunnen op deze manier wellicht versterking krijgen van nieuwe en enthousiaste mensen.

De werkgroep ZIN moet afwachten of en in welke vorm het uitgestelde Vrijheidsfestival in mei 2021 kan plaatsvinden. Ook zijn er plannen om bezinningsavonden te houden met als eerste een avond over “Vrede in Gouda”. Hopelijk kan dit nog dit jaar georganiseerd worden, in een corona-bestendige vorm. Corine Dijkstra, onze wethouder, heeft toegezegd mee te doen.

De werkgroep Dialoog zet zich in om de samenwerking tussen kerken en moskeeën in Gouda te versterken. Op dit moment is de groep bezig met het project Bruggenbouwers. Fred van Ipenburg is met Arjan Blok hiermee belast. De werkgroep Vieren was tot nu in handen van Jan Willem Fortuin. Hij heeft veel georganiseerd de afgelopen jaren, zoals de Gouwe Momenten en de Oecumenische vieringen in januari en september. Nu wil hij graag het stokje aan iemand anders overgeven. Hoe dit vorm moet krijgen, zal de toekomst uitwijzen.

Er is dus veel te doen. Alleen samen kunnen alle mooie plannen realiseren!

Annemarie

Voor meer informatie over het
Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG)
kunt u contact opnemen met de secretaris:
Wouter den Ouden, Wilhelmina van Pruisenlaan 78
2807 KB Gouda, tel. 0182 – 58 18 47
Mail: oig@xs4all.nl
Internet: www.oiggouda.nl

In verband met de corona-voorschriften besluiten wij per maand over vieringen en andere activiteiten. Volg de mailing daarover en geef u daarvoor eventueel op bij de secretaris.

Het OIG wil vorm geven aan het beleven en ervaren van geloof en spiritualiteit op een eigentijdse manier.
U bent van harte welkom!



In verband met de corona voorschriften maken wij tijdelijk gebruik van de Grote Zaal van Sociëteit Concordia, Westhaven 27.

Het OIG is afhankelijk van giften.
Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Rek.nr. NL57 INGB 0003 5634 53
t.n.v. OIG Gouda