

Hoe blijven we met het OIG op weg Wat is wijsheid.

Wijsheid, daar ging het over in de viering op 7 februari 2016. Wat is echte wijsheid, levenswijsheid. En hoe wordt die overgedragen van jong op oud. Hoe komt wijsheid, die je vanuit je wortels meekrijgt tot wasdom. Zodat je daar op een spirituele manier mee kunt omgaan. En je ook kunt delen met de ander. In een grote kring luisterden we en zongen we daarover. Een grote boom ondersteunde ons visueel bij dit thema. Na het vierden in de kring toverden vele handen in een



oogwenk de ruimte om tot een eetgelegenheid waar we gezellig met elkaar aan tafel konden. Ook nu was de symboliek van de boom weer aanwezig. We wisselden van gedachten over vragen die op papier werden rondgedeeld.

Er waren drie invalshoeken:

- A. “Wortelen en groeien”** met als discussiepunt: Het OIG is gegroeid vanuit een filosofie, de volheid tegemoet. VRAAG: wat is van waarde, nu, bij het OIG.
- B. “Vrucht dragen en beschutting bieden”,** het OIG is een ontmoetingsplaats om te ervaren en delen van geloof. VRAAG: wat maakt het waardevol, om daar aan mee te doen.
- C. “In wijsheid verlangen en uitzien naar de toekomst”,** het OIG wil meegroeien met mensen. VRAAG: wat verwacht je daarvan; wat zijn je wensen.

De reacties op deze drie invalshoeken laten zich als volgt samenvatten.

A

Elkaar vasthouden en elkaar uitdagen in geloofsbeleving. Oefen je in het accepteren en respecteren van de verschillen in geloofsopvatting. De bescheiden grootte van deze geloofsgemeenschap heeft voordelen: de groei komt van binnenuit. De Kerngroep is als vaste worteling daarbij van grote waarde. Het gedachtegoed is vanuit de wortels meegegroeid met de tijd.

B

De ruimte die er binnen het geheel steeds blijft, dat je mag zijn wie je bent, geven inspiratie en ervaren van er bij horen. Het OIG is geen instituut, maar

een waardenvrije gemeenschap. Je kunt je er veilig voelen. Alles wordt met elkaar gedaan; geen dogma's of goeroes.

C

Groei betekent ook investeren in mensen, met allemaal persoonlijke zorgen en behoeften. Blijf op zoek naar (jongere) deelnemers, werk aan spirituele invulling ook voor jongeren. Versterk het platform van interreligieuze contacten. Ga daarbij zo breed mogelijk, ook op gebieden als filosofie, kunst en cultuur. Vergeet ook vluchtelingen / statushouders niet. Laat je blijvend inspireren vanuit je Goddelijke bron, blijf zo goed mogelijk in verbinding met elkaar. Laat het begrip 'Oecumene' zo goed mogelijk zichtbaar worden.

Nadat alle opgeschreven gedachten in de boom waren gehangen; en wij ons buikje vol hadden gegeten bij de heerlijke maaltijd, ruimden we gezamenlijk weer op.

We zongen: Wonen overal bijna thuis,
aarde mijn hemel, mijn Vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan-
mensen veel geluk !

En we zwaaiden elkaar uit met een "tot gauw weer eens!".
Een ontmoeting om met vreugde aan terug te denken.

Klaas Goudriaan