

De Bijbel gedroomd

Het druilerige weer weerhield een groep belangstellenden niet, deel te nemen aan onze viering op 6 november 2016.

Centraal stond het werk van de schilder Marc Chagall.

Deze bevlogen kunstenaar heeft ons veel werk nagelaten.

Vandaag stonden we stil bij enkele van zijn schilderijen die ontstaan zijn in zijn zoektocht naar de betekenis achter Bijbelse verhalen.

De diep beleefde verbinding tussen God en mensen heeft hij op spirituele wijze in beeld gebracht.

Zoals hij – vrij vertaald – zelf zei: ‘De Bijbel is de grootste bron in mijn leven. Ik heb steeds gezocht naar de hoop en de liefde die in de verhalen tot uitdrukking wordt gebracht. De verbeelding daarvan is als een droom tot mij gekomen’.

We keken met elkaar achtereenvolgens naar de schilderijen “La creation”, “De witte kruisiging”, en “Song of songs”.

De verhalen bij elk schilderij, het samen zingen, het delen van mooie teksten en het luisteren naar muziek maakten deze viering tot een bijzondere beleving.

Na de ontmoeting bij koffie en thee gingen wij gesterkt weer huiswaarts.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Lied 791